



## **Een kerkdienst in de nacht**

*In Den Haag is momenteel een kerkasiel gaande in de vorm van een kerkdienst, die door voorgangers en kerkgangers uit het hele land wordt bezocht. Media van over de hele wereld besteden aandacht aan dit initiatief. Ook onze predikant, ds. Karl van Klaveren, gaat voor in Bethel, meestal in de nacht. Hieronder schetst hij zijn ervaringen met deze diensten.*

‘Ik werd gebeld door mijn zus uit Australië en dacht: Ik kan toch niet meer slapen. Laat ik naar de dienst in Bethel gaan.’ Aan het woord is een buurtbewoonster. Het is nog nacht. Vier uur in de ochtend. Het is mijn beurt als voorganger in de Haagse Bethelkapel, waar kerkasiel wordt verleend aan een Armeense familie in de vorm van een doorlopende kerkdienst – 24 uur per dag, 7 dagen per week. Deze buurtgenote is zojuist binnengestapt. Ik sta op het punt om aan de dienst te

beginnen. Ik heb ingetekend voor de nachtshift, omdat voorgangers uit de regio de vroege uurtjes makkelijker vullen dan hun collega's uit het land. 'Op het rooster dreigen soms gaten te vallen, vooral in de nacht. We kunnen moeilijk van mensen van ver, zoals de 91-jarige pater Bles met 17 parochianen, die hun vrijreizendag eraan spendeerden om vanuit Heerlen twee uur een dienst in te vullen, verwachten dat ze 's nachts naar Den Haag komen,' zo liet de organisatie van het kerkasiel onlangs weten. Daarom ben ik zo vroeg. Gelukkig ben ik in een grijs verleden nachtportier geweest.



Hoewel onbekend is hoelang de kerkdienst in Bethel nog gaat duren – de teller staat inmiddels op meer dan 1000 uur – lijkt het een kwestie te worden van een lange adem. Dat vraagt een laag energieverbruik. Steeds iets nieuws bedenken in deze toch al experimentele setting lijkt me slopend. Dat houd ik niet vol. Een 'oude preek' herhalen werkt ook niet, heb ik eerder gemerkt. Daarom heb ik besloten om een format te bedenken dat past en weinig voorbereidingstijd vraagt. Zo ben ik tot de formule '2x Ter Linden: Poëtisch bijbellezen' gekomen, waarbij ik voorlees uit *Bijbelse miniaturen* van Carel ter Linden en uit *Het verhaal gaat* van zijn broer Nico.

Het inspireert om liturgisch en tegelijk ook maatschappelijk betrokken met elkaar bezig te zijn. Liturgie als licht voor de wereld. Bijzonder dat we als kerk dit instrument kunnen inzetten om recht te behoeden en te bewaren. Want het recht van het huidig kinderpardon is krom. De angel zit in de zogenaamde 'meewerkclausule'. Tot driemaal toe heeft een rechter de familie Tamrazyan verblijf in Nederland gegund. Maar de staat bleef procederen en wist uiteindelijk in hoger beroep bij de Raad van State uitzetting af te dwingen. Op formele gronden: omdat er een kinderpardon was aangevraagd. Dat werd geïnterpreteerd als 'niet meewerken aan uitzetting' en was reden voor afwijzing van het asiilverzoek. Door deze vreemde meewerkclausule, die nog niet zo lang geleden aan de wet is toegevoegd, wordt tegenwoordig 95 procent van de kinderen die een pardon aanvragen, uitgewezen. Tien jaar geleden was dat nog 70 procent. Het tekent de onrechtvaardigheid van deze clausule. Het geeft de staat de gelegenheid om zoveel mogelijk mensen uit te zetten.

In mijn kerkdienst in de nacht gaat het licht uit. In vrijwel elke viering in het kerkasiel roept de voorganger de bezoekers op om licht te ontsteken. Vooraan is daartoe gelegenheid. Er is ook een wand van gaas, waaruit allerlei opgerolde

briefjes steken als een soort klaagmuur. Het roepen tot God – desnoods verbeeld als de kracht van het goede – heeft hier een stille maar krachtige vorm aangenomen. Boven de briefjes staan tientallen glaasjes waarin een lichtje kan worden ontstoken. Spontaan besluit ik om tijdens het naar voren lopen het licht uit te doen. Het is opeens aardedonker in de kerkzaal. Buiten is de zon nog niet opgegaan. Wij ontsteken licht in het duister. We zijn niet met velen. Maar dat is ook een bijbelse gedachte, zeggen we geruststellend tegen elkaar. De ‘rest’-gedachte, de idee van het mosterdzaad. De meeste mensen liggen op dit tijdstip nog op één oor. Maar misschien wacht hen een belangrijke taak in de dag als wij ons oor te rusten leggen. Ook zijn er mensen nodig die morgennacht de dienst voorzien van stemmen die zingen en handen die licht aansteken. Ook dat is een troostrijke gedachte. Het kerkasiel is onmogelijk vol te houden als we het niet als gemeenschap doen. Het individualisme kijkt hier machteloos toe. Alleen samen, met mensen uit het hele land die aankloppen bij Bethel, krijgen we het voor elkaar om deze doorlopende viering van licht en vrede vol te houden. Deze kerst staan we niet om een kind heen, maar om een heel gezin. En in dat gezin om het kind. Ja, om vele kinderen die van genade afhankelijk zijn. Want is dat niet de betekenis van het woord ‘pardon’? Dat we genadig zijn.

ds Karl van Klaveren

## **Eeuwigheidszondag**

Eeuwigheidszondag 25 november ging da. M. van Zoest voor tijdens de jaarlijkse herdenkingsdienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Er werden vijf leden uit onze geloofsgemeenschap herdacht:

Hanny Steenmeijer  
Paul Geelen  
Frans Kwak  
Mien Brussé  
Bouke Kruyswijk.



Dominee van Zoest noemde de namen, waarna voor de overledenen de kaars werd aangestoken door een nabestaande of een bestuurslid. Vervolgens werd er een kort ‘in memoriam’ voorgelezen of volgde er een korte stilte. Hierna konden alle aanwezigen een lichtje aansteken voor andere overleden dierbaren.

## **We vieren 400 jaar Dordtse Synode! (Deel 1)**

Het was een feestelijk gezicht daar aan de Bomkade in Dordrecht op 11 november 2018. Een grote groep mensen uit het hele land begroette daar een delegatie remonstranten. Zij waren voor de gelegenheid gekleed in 17<sup>e</sup> eeuwse kledij. Een bont gezelschap, begeleid door 17<sup>e</sup> eeuwse fluitmuziek. Wieger Visser (mijn echtgenoot) en ik wandelden mee tot aan de Grote Kerk waar de akte van Cessatie werd uitgesproken.



*Figuur 1: toespraak akte van Cessatie, 11 november 2018. (opname Marcia Boeijinga)*

### **Vrijheid en verdraagzaamheid**

Vervolgens gingen we de kerk binnen om een eredienst bij te wonen georganiseerd door de Grote Kerk gemeente Dordrecht en de Remonstrantse gemeente Dordrecht. Een prachtige dienst met als thema ‘Vrijheid en Verdraagzaamheid’. Aanleiding was dat het in november 2018 exact 400 jaar geleden is dat de Synode in Dordrecht bijeen werd geroepen. De plek waar de synode werd geopend – de Grote Kerk of OLV Kerk – bestaat nog steeds. Met elkaar willen we laten zien dat de Remonstranten er nog steeds zijn en dat het anno 2018 wél mogelijk is om samen te geloven, elkaar de vrijheid te gunnen om anders te denken en dat wij verdraagzaam naar elkaar kunnen luisteren zonder vooroordeel.



*Figuur 2: Maquette Dordtse Synode 13 november 1618. De remonstrantse Arminianen zitten als aangeklaagde partij aan de tafel in het midden. (foto Marcia Boeijinga).*

### **Hoe zat het ook alweer**

Tijdens de Synode van Dordrecht in 1618 stonden de rekkelijken (remonstranten) en de preciezen (de contraremonstranten, behouden calvinisten) tegenover elkaar inzake de ‘predestinatie’: De contraremonstranten geloofden dat het wel of niet in de hemel komen reeds van tevoren door God is bepaald. De remonstranten hadden een mildere opvatting. Volgens hen had de mens wel degelijk een zekere invloed op het eventueel deelachtig worden van de hemel. De ‘rekkelijke’ opvattingen van de Remonstranten werden door de synode als dwalingen veroordeeld en hun predikanten werden uit de Republiek verbannen. Daar, in Antwerpen, in ballingschap, richtten zij in het najaar van 1619 een broederschap op om elkaar tot steun te zijn: de Remonstrantse Broederschap, nu precies 400 jaar geleden. Pas na de dood van Prins Maurits (contraremonstrant) in 1625, kunnen ze zich weer vrijer bewegen.

### **Zoetermeer 1619-1625**

In Zoetermeer komen de remonstranten in de beginjaren na de synode (1619-1625) bijeen bij nacht en ontij. Voornamelijk in een oud huis aan de Landscheiding met Bleiswijk, samen met de Bleiswijkse en Zevenhuizense aanhangers. Na de dood van Prins Maurits in 1625 ontmoeten ze elkaar vooral in het

scheepstimmerhuis van Cornelis Kruyning aan Den Hoorn te Zegwaard. Wat er na deze periode volgt voor de remonstranten in Zoetermeer: daarover meer in de volgende nieuwsbrief.

### **Festiviteiten 2019**

De viering van de Dordtse Synode op 11 november 2018 is de voorbode van diverse festiviteiten die in 2019 in het hele land plaatsvinden. Ook de Adventskerk viert mee. Op vrijdag 8 maart 's avonds vindt de vertelvoorstelling 'Zit er nog rek in?' plaats over 400 jaar remonstranten. Daarin gaat het over 'rekkelijken' en 'preciezen', toen en straks. Acteur Marijke Broekhuijsen schreef de



vertelvoorstelling waarin ze ingaat op de vraag of het nog wel de moeite waard is om vandaag de dag aandacht te schenken aan Jacobus Arminius, de geestelijk vader van de remonstranten. De man die stelde dat alles ter discussie moet kunnen staan. In de voorstelling word je meegenomen in geschiedenis, vertelling en muziek. Meer informatie vindt u op de website van de VCGZ via [deze link](#). Reserveer deze avond alvast in uw agenda! God bless you!

Marcia Boeijsing, Remonstrants lid VCGZ

*Figuur 3: Ontvangst aan de Bomkade, Dordrecht. (foto Marcia Boeijsing)*

### **Kerstavond 24 december – Meditatie rond kwetsbaarheid**

Over de hele wereld komen deze avond mensen bijeen om zich voor een uur, voor een dag, voor een leven te verbinden aan het verlangen naar een wereld waarin niet duisternis het laatste woord zal hebben. Middels de kracht van een lichtritueel willen wij onze verbondenheid met elkaar en met de wereld tot uitdrukking brengen. Wij laten ons inspireren door het leven van Jezus en door het leven van Boeddha. Boeddhistische meditatie en christelijke levensbeschouwing bieden een groeiend aantal mensen een manier om vanuit betrokkenheid helder in de wereld te staan. De speciale muzikale omlijsting wordt verzorgd door Linda Helsing, Peter van den Hoek en Olivier Manche. Zij begeleiden ons bij het zingen van enkele mantra's. Het afwisselende samenspel – met o.a. harp, cello, klankschalen – is verstillend en inspirerend. Na afloop bent u van harte welkom bij de thee. Deze

Kerstavond wordt verzorgd door Saskia Stolwijk, lichaamsgericht therapeut en Toon Vessies, geestelijk verzorger. Inloop vanaf 20:30 uur. Aanvang om 21:00 uur.



## **Kerstcollecte en Kerstinzameling**

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 23 november is ervoor gekozen om de Kerstcollecte op Eerste Kerstdag te bestemmen voor het Kinderfonds de Mama's in Zuid-Afrika. Dit fonds steunt de Mama's van Zuid-Afrika; sterke, indrukwekkende vrouwen die opstaan voor kinderen in ernstige armoede die geen ouders meer hebben. Deze vrouwen organiseren zelf dagelijkse zorg, bescherming, eten, warmte en liefde voor 38.000 kinderen in 28 prachtige projecten! Geld is nodig om diverse projecten te ondersteunen.

Dit jaar zal de Kerstinzameling worden besteed aan een lokaal doel, namelijk de Stichting Piëzo: dit is een Zoetermeerse sociaal maatschappelijke organisatie die mensen in de gelegenheid stelt om hun talenten en vaardigheden te ontdekken en verder te ontwikkelen. Men wil de medemensen, die gedeeltelijk of geheel 'buiten' de samenleving staan of dreigen te komen, stimuleren, ondersteunen en begeleiden met behulp van participatie, integratie en emancipatie op basis van hun individuele talenten. Het doel is om ze zo volwaardig mogelijk te laten deelnemen aan de samenleving.



## **De Algemene Ledenvergadering van 23 november**

Op vrijdag 23 november jl. werd onze najaarsledenvergadering gehouden. In totaal 16 leden, waaronder het voltallige bestuur, woonden deze vergadering bij.

De begroting voor 2019 is vastgesteld. Het was daarbij verheugend dat vanuit de VVP een bedrag beschikbaar is gesteld, waarmee volgend jaar de renovatie van het toilet kan plaatsvinden.

Ook is vastgesteld aan welk doel de Kerstcollecte dit jaar besteed zal worden. Die collecte zal dit jaar gaan naar het Kinderfonds de Mama's in Zuid-Afrika. Daarnaast werd vastgesteld aan welk doel de Kerstinzameling geld zal bijdragen. Naast projecten van onze eigen kerk, zal de Kerstinzameling ten goede komen aan de Stichting Piëzo in Zoetermeer. Over deze beide zaken leest u meer in een ander bericht in deze Nieuwsbrief.

Tenslotte vertelde ons bestuurslid da. Janna Postma over de reis die ze eind juli



begin augustus ondernam naar Brazilië. Zij bezocht daar het dorp (en de mensen) waar zij in haar jeugd gewoond heeft, namelijk Witmarsum in Zuid-Brazilië. De mensen daar zijn afstammelingen van Russische Mennonieten, die als gevolg van de Russische Revolutie moesten vluchten uit Rusland, en in Zuid- Amerika terecht kwamen. Deze Mennonieten zijn oorspronkelijk Doopsgezinden die afkomstig zijn uit de Nederlanden en uit Pruisen. Dat hun dorp Witmarsum heet is dus geen toeval: het heet naar het dorp in Friesland waar Menno Simons, de voorman der Doopsgezinden, uit afkomstig was. Een onderwerp waar we misschien in de toekomst nog verder op in kunnen gaan!

Max Hofman, secretaris van de VCGZ

## Het Lied van de Hemel

*“Muziek is een zucht van een engel in ons”*

Heb je behoefte aan een moment van zingen en stilte, warmte en licht in de drukke december maand? Op de donkerste dag van het jaar? Kom op adem bij het Lied van de Hemel. Op vrijdagmiddag 21 december is er weer Het Lied van de Hemel in de Adventskerk. Daar zullen Liselet van Gent en Fredrike de Winter begeleiden en zingen. Geen kerstmuziek, maar zeker vreugdevol samen zingen, stilte, en mantra's zingen. Begeleid op piano en accordeon. Liselet en Fredrike hebben naast hun muzikale beroepspraktijk een opleiding tot stembevrijder gevolgd bij Jan Kortie. In Stembevrijding komt naar voren dat jouw stem gehoord mag klinken. Gehoord mag worden, door jezelf en door de ander. Luisteren is hierin het toverwoord. Luisteren en jouw geluid geven. En erop vertrouwen dat dat ruimschoots voldoende is, om een wonder te laten ontstaan, van klank en samenzijn. Het wonder van Muziek.



Wat: Het Lied van de Hemel – Wanneer: Vrijdagmiddag 21 december om 13:30 uur, graag een kwartier voor aanvang aanwezig – Waar: Adventskerk, Julianalaan 3 – Toegang: 12,50 euro – Aanmelden: [liedvandehemel@gmail.com](mailto:liedvandehemel@gmail.com) – Informatie: [www.liselet-zingen.nl](http://www.liselet-zingen.nl)



## **Handvest voor Compassie**

Op zondagochtend 9 december vond een viering plaats, waarbij voorganger Toon Vessies het thema “Passie voor Compassie” belichtte. Tijdens deze viering werd een prachtige Wereldreligiekaars ontstoken en aansluitend werd het Handvest voor Compassie ondertekend. Bovendien hebben wij op deze zondagochtend de Bijbel heropend in het Licht van de Advent, nadat hij op Eeuwigheidszondag was gesloten, omdat toen het kerkelijk jaar werd afgesloten.

## **Zaterdag 5 januari – Leven in Aandacht**

Elke eerste zaterdagochtend van de maand een uur meditatie voor beginners en gevorderden (aanvang 09:30 uur). Veel mensen denken dat meditatie een je terug trekken uit de wereld is. Ten onrechte, want het is een levenswijze die wil bijdragen aan een vredig aanwezig zijn bij alles wat je doet en laat. Boeddhistische meditatie en christelijke levensbeschouwing bieden steeds meer mensen een manier om vanuit betrokkenheid helder in de wereld te staan.

Tijdens dit uur worden enkele langere momenten van stilte afgewisseld met het zingen van enkele mantra's, een ontspanningsoefening en een korte overweging. Er is aandacht voor goed zitten vanuit bewuste concentratie op lichaam en ademhaling. Na afloop is er gelegenheid tot het drinken van een kopje thee.

De meditaties worden gegeven door Saskia Stolwijk (lichaamsgericht therapeut) en Toon Vessies (geestelijk verzorger). Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het gebruik van de kerk.

*“Dit is mijn geheim, het is heel eenvoudig: alleen met het hart kun je goed zien. Het wezenlijke is voor de ogen zichtbaar”*

Citaat uit De kleine prins

## Museumbezoek: Goden van Egypte

*Een overzichtstentoonstelling in het RMO Leiden*

Het oude Egypte was doordrenkt van religie en magie. Verhalen over goden, over schepping en herschepping van leven bepaalden het wereldbeeld van de bevolking. In deze tentoonstelling leert u fascinerende goden en symbolen van Egypte herkennen en beter begrijpen. Er is aandacht voor de functie van de tempels in het land, de reis naar de onderwereld en het gebruik van huisaltaren. Cruciaal was de

positie van de farao, die de reïncarnatie van de god Horus op aarde was. In deze grote tentoonstelling brengt het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden vele topstukken naar Nederland. Meer dan 500 voorwerpen uit binnen- en buitenlandse musea brengen de Egyptische godenwereld tot leven en laten zien hoe groot de invloed was van de goden op het leven van



de oude Egyptenaren. ‘Goden van Egypte’ sluit af met de rol die de Egyptische goden spelen in moderne kunst, cinema en lifestyle, wat geïllustreerd wordt door objecten uit een bijzondere privécollectie. We willen deze expositie bezoeken op woensdag 13 februari. We verzamelen om 10.30 uur bij de kassa van het Rijksmuseum van Oudheden. Daarna zal ds. Karl van Klaveren een inleiding geven op wat we gaan zien. Vervolgens bezoeken we de tentoonstelling. We sluiten af met een gezamenlijke lunch in de stad (voor wie dat wil) en praten wat na.

**Data:** woensdag 27 februari

**Tijd en plaats:** om 10.30 uur verzamelen bij de kassa van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO), Rapenburg 28 te Leiden (900 meter lopen vanaf station Leiden Centraal, of anders bereikbaar vanaf het station met bus 1, 3 of 5, uitstappen bij halte Kort Rapenburg)

**Kosten:** entree en lunch voor eigen rekening

**Aanmelding:** Karl van Klaveren, tel. 06-11041992

*Het liefst zouden we de tentoonstelling bezoeken met een gids, waarvoor we echter met maximaal 15 personen moeten zijn. De kosten daarvan zijn 75 euro per groep. Wilt u zich daarom van tevoren aanmelden bij bovengenoemd adres?*

## Wat is je ecologische voetstap?

*Lezing/workshop met Reinier van den Berg, klimatoloog en weerman*



Klimaat, duurzaamheid, de economie en het voedselvraagstuk. De weerman Reinier van den Berg is klimatoloog en brengt in een boeiende presentatie met lichtbeelden deze onderwerpen tot leven en met elkaar in verband. In deze tweede bijeenkomst van de werkgroep 'Minder is meer' willen we ons weer richten op ons eigen gedrag. Wat kunnen we persoonlijk betekenen voor een beter milieu? Na de lezing zal Reinier van den Berg een

ecologische voetafdruk maken met de aanwezigen om te laten zien wat hun persoonlijke bijdrage is aan de last die we 'moeder Aarde' opleggen. Reinier van den Berg studeerde milieukunde in Wageningen. Hij werd bekend als weerman. Als meteoroloog joeg hij op tornado's, als klimaatdeskundige trok hij over de Groenlandse ijskap en door de Amazone, maar hij ging ook naar landen als Zuid-Soedan en Sierra Leone, voor projecten gericht op de allerarmsten op aarde. Begin 2018 nam hij afscheid van Meteo Consult om zich geheel te kunnen richten op een nieuw project: Pyroil, een non-profitbedrijf waarmee hij het plasticprobleem te lijf wil gaan. Plastic vind je overal, ook in oceanen, en vormt samen met de klimaatverandering het grootste probleem dat het leven op aarde bedreigt. De werkgroep 'Minder is meer' organiseert deze avond samen met andere organisaties uit Zoetermeer, die betrokken zijn bij de natuur en het behoud van de aarde.



**Datum:** vrijdag 15 februari

**Plaats:** Adventskerk, Julianalaan 3

**Tijd:** 20.00 uur

**Kosten:** 7,50 euro voor niet-leden en 5,00 euro voor leden en donateurs, incl. consumpties

**Informatie:** Jenny Sulkers, tel. 06-10838222

## Bloemen

Beste (bestuurs)leden, het was afgelopen zondag een speciale dienst voor mij. Na de heel mooie dienst van da. Kühler, hoorde ik dat ik één van de kanselboeketten kreeg ter gelegenheid van mijn verjaardag. Heel hartelijk dank daarvoor. En toen liet onze gastpredikante de organist “Lang zullen ze leven” zingen voor Hélena en mij. Toegezongen worden door de kerkgangers! U zult begrijpen dat ik heel blij naar huis ging.

Met vriendelijke groeten, Miep Diekman



Beste leden van de Adventskerk, heel hartelijk dank voor de prachtige bloemen die ik met mijn verjaardag mocht ontvangen.

Met een hartelijke groet, Ank van der Lande

Best bestuur en leden, hierbij wil mevrouw L.N. Groenheyde-Quartel hartelijk bedanken voor het boeket dat zij onlangs mocht ontvangen. Tevens wil ze hierbij de leden van VCGZ laten weten dat ze vanaf juli is verhuisd naar een andere kamer van hetzelfde verzorgingshuis. Bezoek is altijd welkom.

Ineke Groenheyde



## **De AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)**

Dit artikel is een vreemde eend in de bijt van dit Kerstnummer van de Nieuwsbrief. Ik ga mijn best doen om het zo lichtvoetig mogelijk te houden. De “Algemene Verordening Gegevensbescherming” (AVG) is een wet die behoorlijk veel impact heeft op bedrijven en verenigingen. Het gaat hier om wetgeving over de privacy. Deze wet is bedoeld om burgers te beschermen tegen ongewenste inbreuk op de privacy. Aanvankelijk dacht het bestuur van de VCGZ dat dit onze kerkdeur wel grotendeels voorbij zou gaan. Maar helaas bleek dat niet het geval. We moesten dus als kerkbestuur vol aan de bak. Max en ondergetekende namen deze uitdaging aan.

Deze privacy-wetgeving is zeer breed en gaat over uw persoonlijke gegevens die in de financiële en ledenadministratie bekend zijn, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, denominatie, leeftijd, verjaardag, wie er wel of niet gehuwd is en met wie.

Wij moesten van al die gegevens aangeven waarom we die nodig hadden, en hoe we moesten handelen bij beëindiging van het lidmaatschap. U heeft als ex-lid het recht om 'vergeten' te worden.

Ook de rechten van de leden van onze kerkvereniging moesten worden vastgelegd, te weten het recht om bepaalde gegevens uit de administratie van de vereniging te laten verwijderen, en de procedure die bij zo'n verzoek moet worden gevolgd. De beveiliging van de administratieve gegevens moest strakker worden geregeld. Denk

daarbij aan sloten, en wachtwoorden op computers. Maar zelfs de adressenlijst van de leden is privacy-gevoelig, laat deze dus niet slingeren! De vertrouwelijke informatie die u met het kerkbestuur en / of het pastoraal team deelt blijft altijd vertrouwelijk en wordt niet in de kerkelijke administratie vastgelegd.

De gegevensbescherming gaat verder dan de ledenadministratie, maar gaat ook over foto's, geluidsfragmenten, filmpjes en over waar deze gepubliceerd worden. Bij de VCGZ zijn de Nieuwsbrief en de Website hier van belang. Foto's waarop mensen duidelijk herkenbaar zijn, mogen alleen met instemming van betrokkenen worden gepubliceerd. Hierbij moet ook worden nagegaan of naamsvermelding is toegestaan. Maar ook publicatie van mededelingen over ziek zijn, kwalen, of juist heuglijke zaken (zoals lid X heeft de Lotto gewonnen) kunnen alleen met instemming van betrokkenen worden gepubliceerd. Mocht u toch iets tegenkomen op de Website waar u op grond van privacy bezwaar tegen hebt, dan heeft u het recht om dat te laten verwijderen. U zult begrijpen dat wij blij zijn dat wij niet over zoiets als een kerkteléfono beschikken, want dan kunnen privacy-gevoelige zaken ook niet zomaar meer genoemd worden vanaf de kansel of bij de mededelingen door het Hoofd van Dienst.

U ziet het, het is zeer ingrijpende privacy-wetgeving en het is behoorlijk complex. Max en ik hebben een document opgesteld, waarin u een compleet overzicht kunt krijgen van het privacy-reglement van de VCGZ en uw rechten. Laat ons weten als u vindt dat wij iets nog onvoldoende hebben vastgelegd. Dit document zal worden gepubliceerd op de website van de VCGZ met als titel Privacy statement.

Nico van Walsum

## Kerkdiensten VCGZ

*De kerkdiensten zijn op de tweede, vierde en soms op de vijfde zondag met zo nu en dan een uitzondering in verband met de feestdagen.*

<i>Datum</i>	<i>Voorganger</i>	<i>Organist</i>	<i>HVD</i>	<i>Deurdienst</i>
16-12-18	Ds. K. Holtzapffel	Mw. Boon- de Wit	Dhr. W. Visser	Mw. M. Boeijinga
23-12-18	Geen dienst			
25-12-18 1e Kerstdag	Ds. K. van Klaveren	Dhr. J. Dekkers	Mw. J. Sulkers	Mw. N. Veldman
30-12-18	Geen dienst			
06-01-19	Geen dienst			
13-01-19	Ds. K. van Klaveren	Nog in te vullen	Dhr. M. Hofman	Mw. H. Bridié
20-01-19	Geen dienst			
27-01-19	Ds. K. Holtzapffel	Nog in te vullen	Dhr. W. Visser	Mw. M. Boeijinga
03-02-19	Geen dienst			



10-02-19	Ds. K. van Klaveren	Nog in te vullen	Dhr. W. Visser	Mw. M. Boeijinga
17-02-19	Geen dienst			
24-02-19	Dhr. T. Vessies	Nog in te vullen	Dhr. W. Visser	Mw. N. Veldman
03-03-19	Geen dienst			
10-03-19	Ds. K. van Klaveren	Nog in te vullen	Dhr. M. Hofman	Mw. H. Bridié
17-03-19	Geen dienst			
24-03-19	Da. M. van Zoest	Nog in te vullen	Dhr. W. Visser	Mw. M. Boeijinga
31-03-19	Geen dienst			
07-04-19 N.B. 1e zondag van de maand i.p.v. de 2e	Ds. K. van Klaveren	Nog in te vullen	Mw. J. Sulkers	Mw. N. Veldman
14-04-19	Geen dienst			
18-04-19 Witte Donderdag	Da. J. Postma	Nog in te vullen	Dhr. W. Visser	Mw. M. Boeijinga

21-04-19 1e Paasdag	Da. M. Driessen	Nog in te vullen	Dhr. W. Visser	Mw. H. Bridié
------------------------	--------------------	---------------------	-------------------	---------------

## Activiteiten VCGZ

*Voor meer informatie zie jaarprogramma, nieuwsbrief of website.*

<i>Dag</i>	<i>Datum</i>	<i>Activiteit</i>	<i>Locatie</i>	<i>Tijdstip</i>
Maandag	17-12-18	Grote denkers van de 20ste eeuw	Adventskerk	15.00 uur
Maandag	17-12-18	Grote denkers van de 20ste eeuw	Adventskerk	20.00 uur
Maandag	24-12-18	Kerstavond meditatie	Adventskerk	21.00 uur
Zaterdag	05-01-19	Leven in aandacht	Adventskerk	09.30 uur
Maandag	07-01-19	De theologie van Huub Oosterhuis	Adventskerk	15.00 uur
Maandag	07-01-19	De theologie van Huub Oosterhuis	Adventskerk	20.00 uur

Zondag	13-01-19	Lunchbios: "Gandhi"	Adventskerk	12.30 uur
Maandag	21-01-19	Grote denkers van de 20ste eeuw	Adventskerk	15.00 uur
Maandag	21-01-19	Grote denkers van de 20ste eeuw	Adventskerk	20.00 uur
Maandag	28-01-19	Krant op tafel	Adventskerk	15.00 uur
Zaterdag	02-02-19	Leven in aandacht	Adventskerk	09.30 uur
Vrijdag	15-02-19	Wat is je ecologische voetstap?	Adventskerk	20.00 uur
Maandag	18-02-19	Grote denkers van de 20ste eeuw	Adventskerk	15.00 uur
Maandag	18-02-19	Grote denkers van de 20ste eeuw	Adventskerk	20.00 uur
Maandag	25-02-19	Krant op tafel	Adventskerk	15.00 uur
Woensdag	27-02-19	Museumbezoek "Goden van Egypte"	RMO Leiden	10.30 uur

Zaterdag	02-03-19	Leven in aandacht	Adventskerk	09.30 uur
Maandag	04-03-19	De theologie van Huub Oosterhuis	Adventskerk	15.00 uur
Maandag	04-03-19	De theologie van Huub Oosterhuis	Adventskerk	20.00 uur
Vrijdag	08-03-19	Vertelvoorstelling "Zit er nog rek in?"	Adventskerk	20.00 uur
Maandag	18-03-19	Grote denkers van de 20ste eeuw	Adventskerk	15.00 uur
Maandag	18-03-19	Grote denkers van de 20ste eeuw	Adventskerk	20.00 uur
Maandag	25-03-19	Krant op tafel	Adventskerk	15.00 uur
Zaterdag	06-04-19	Leven in aandacht	Adventskerk	09.30 uur
Maandag	08-04-19	Grote denkers van de 20ste eeuw	Adventskerk	15.00 uur
Maandag	08-04-19	Grote denkers van de 20ste eeuw	Adventskerk	20.00 uur

Vrijdag	12-04-19	Is Pasen een Egyptische mythe?	Adventskerk	20.00 uur
Maandag	29-04-19	Krant op tafel	Adventskerk	15.00 uur



Eindredactie van de Nieuwsbrief Adventskerk:  
K. van Klaveren en J. Annema

Website van de Adventskerk: [www.vcgz.nl](http://www.vcgz.nl)

Bankrekeningnummer van de VCGZ:  
NL 07 INGB 0003 1665 56