

EEN OUDE WIJSHEID VAN FRANCISCUS

‘Het is wat het is.’ Woorden van een vriend. Hij had een fatale ziekte en heeft het aardse inmiddels verruild voor – zijn woorden – ‘een mysterie van licht’. Hij had er iets van ervaren bij een operatie en was sinds die dag niet meer bang voor de dood. Het komt vaker voor. De neuroloog Pim van Lommel schreef er een mooi en geleerd boek over, *Eindeloos bewustzijn*. Maar dat laat ik even voor wat het is. Ik wil het met u hebben over ‘Het is wat het is.’ Die woorden schoten me te binnen bij een alledaags geval. De weg was opgebroken. Ik dacht slim te zijn en schoot de stoep op. Maar die weg liep dood en ik moest terug. ‘*Het is wat het is*’, mompelde ik gelaten. Niet te vergelijken natuurlijk met het lot



van mijn vriend. Maar het kan je goede humeur redden. Even later schoot er spontaan een variatie door me heen: ‘*Het is wat het wordt.*’ Zo kun je ook omgaan met tegenslagen, bedacht ik. Je niet neerleggen bij een situatie, maar er iets aan doen. Wel zo krachtig. Maar ik wist meteen: dat moet je dan wel uit je hoofd laten *als er niets aan te doen valt*. Er is een gebed van Franciscus waarin die twee op eminente wijze in balans zijn gebracht: ‘Geef ons moed om te veranderen wat anders kan. Geef ons wijsheid om te aanvaarden wat niet te veranderen is. En geef ons inzicht om het verschil te zien tussen beide.’ Soms moet je dingen veranderen en je er niet bij neerleggen. Denk aan de klimaatsverandering die we als een noodlot over ons heen laten komen. Velen denken: ‘Na mij de zondvloed.’ In dat geval is ‘Het is wat het is’ niet wijs, maar dwaas. Aanvaarden wat je niet veranderen kunt. Veranderen wat te veranderen valt. En de wijsheid hebben om het verschil te zien tussen beide. Laten we het proberen.

ds. Karl van Klaveren

OPEN MONUMENTENDAG

Op zaterdag 8 september was de kerk geopend voor Open Monumentendag. We mogen best trots zijn op ons kerkje, dat nu ook van binnen en van buiten weer goed in de verf

zit en dus toonbaar is. Behalve dat, bood deze dag ook de gelegenheid om ons nieuwe orgel aan 'den volke' te tonen.

Het thema van de Open Monumentendag was dit jaar "In Europa". Orgelmuziek is iets wat kerken in Europa gemeen hebben. Een aantal kerken in de dorpskern, waaronder de Adventskerk, hebben afgesproken om tijdens de Monumentendag een aantal mini-orgelconcerten te houden. De organisten



van onze kerk waren gevraagd om daaraan bij te dragen. We konden dan ook laten horen hoe het nieuwe orgel klinkt.

Inmiddels hebben velen de

gelegenheid gevonden om op deze Monumentendag ook ons kerkje te bewonderen en te luisteren naar de orgelmuziek. Tevens is het plan opgevat om van de orgelpijpen van het oude orgel een kunstwerk te maken, dat in de tuin zal worden geplaatst. Hiernaast een foto van de orgelpijpen die zijn overgebleven van het oude orgel.



HET NIEUWE ORGEL

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 1 juni is het nieuwe orgel ingewijd door Henk Ruiter. Henk heeft laten horen welk een geweldig nieuw orgel we hebben gekregen. Bij de ledenvergadering was het mogelijk dat leden één of meerdere pijpen konden verkrijgen tegen een zelf te bepalen bijdrage. Hier bleek veel animo voor te zijn. De verkoop van de pijpen bracht in totaal 152 euro op. Die bijdragen waren zeer



welkom, omdat een schenking van de Remonstrantse Broederschap tezamen met de reservering in het orgelfonds onvoldoende was om de aanschaf van het orgel te bekostigen. Overigens zijn er nog steeds een aantal orgelpijpen verkrijgbaar.

Aan de aanschaf van het nieuwe orgel ging het nodige vooraf. Een pijporgel moet onderhouden worden. Door geldgebrek, en discussies in de trant van 'hoe nou verder met ons kerkje', bleef het orgelonderhoud achterwege. Dit leidde tot uitval van orgelpijpen en vastzittende toetsen. Ook ging het orgel steeds valser klinken. Dit was aanleiding tot een onderzoek in 2016 door de Firma de

Wit, die kerkorgels onderhoudt. Die kwam tot de conclusie dat mede gegeven de leeftijd van het orgel een grote onderhoudsbeurt nodig was. De geschatte kosten daarvan gingen echter de draagkracht van onze kerkgemeente te boven. Het gevolg was dat er weer niets gebeurde, en dat het dus wachten werd totdat het orgel onbespeelbaar zou worden, of nog erger, er opeens mee uit zou scheiden.



In maart van dit jaar kregen we signalen van verschillende organisten dat het zo niet langer ging. Dat hadden we als kerkgangers inmiddels zelf ook al gehoord (o.a. vals geluid en vastzittende toetsen). Repareren was te duur en een nieuw orgel konden we niet betalen. Ook moesten we kiezen tussen een pijporgel of een elektronisch orgel. Het bestuur moest nu echt in actie komen. Gelukkig hadden we net een bijdrage van de Remonstrantse Broederschap gehad en was er ook nog het orgelfonds. Alhoewel er een voorkeur was voor het natuurlijke geluid van een pijporgel is uiteindelijk toch gekozen voor een elektronisch orgel.

Belangrijke overwegingen waren dat elektronische orgels geen onderhoud vergen, en dat er dus ook geen onderhoudskosten zijn, en dat het geluid van een elektronisch orgel inmiddels niet meer onder hoeft te doen voor het geluid van een pijporgel.



Dus ging het bestuur de tweede hands markt op; hierbij werden wij ondersteund door Henk Ruiters. Henk heeft de voorselectie gedaan en adviseerde ons vooral eens te gaan kijken en luisteren naar de Rodgers T787, een orgel van Amerikaanse makelij. Zo één stond er bij de Firma DE HEER in Sliedrecht. Marja Hofman en ondergetekende togen onmiddellijk naar Sliedrecht, en kwamen zeer enthousiast terug. Dit betrof niet alleen het geluid en de mogelijkheden van dit orgel, maar ook de prijs was doenlijk. We moesten snel beslissen, want er waren



meer kapers op de kust. Na een snelle raadpleging van de overige bestuursleden konden wij medio mei tot de aanschaf overgaan.

Om het nieuwe orgel te kunnen plaatsen, moest het oude orgel worden verwijderd. Al snel bleek dat er geen gegadigden waren voor ons oude orgel. Alleen de pijpen hadden een waarde voor de metaalhandel.

De sloop van het orgel was een heel karwei en moest zorgvuldig gebeuren om geen schade aan de kerk te veroorzaken. Bovendien moest de overlast voor de huurders minimaal zijn. Gelukkig was Kees Aben bereid om samen met mij deze klus in korte tijd te klaren. Ook hebben we geweldige hulp gehad van Stefan Aben en buurman Rob van de Irenelaan. En toen mocht het nieuwe orgel komen en worden geïnstalleerd. Dit was precies op tijd voor de inwijding tijdens de ALV. En de rest is geschiedenis en toekomst.

Nico van Walsum

VREDESWEEK (15 t/m 23 september)



Elk jaar is er in september een vredesweek. In Zoetermeer staat het dan bol van de vredesactiviteiten, waaronder een interreligieuze wandeling langs kerken, moskeeën en tempels. In 2016 liep ik mee en was diep onder de indruk van dit initiatief, dat in een grote stad als Den Haag niet plaatsvindt. Op die manier kwam ik er ook achter dat er in onze buurt een moskee is, die mensen trekt van allerlei nationaliteiten, maar van origine Turks is. Dat deze moskee zoveel mensen trekt komt doordat men er de Nederlandse taal bezigt. Ik bedoel de Oranjemoskee, waar we vorig seizoen op bezoek waren met een aantal mensen en dit seizoen dialooggroepen mee willen vormen. U kunt zich daarvoor opgeven. Samen met Toon Vessies zal ik dat coördineren. Toon zit namens onze kerk in het Interlevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer, dat heel actief

bruggen bouwt in de stad. Op die organisatie kunnen we trots zijn als Zoetermeeders. Ook dit jaar organiseren zij weer van alles in de vredesweek. Toon vertelt ons daarover meer in het volgende overzicht.

Ds. Karl van Klaveren

De landelijke Vredesweek van 2018 heeft als thema “Generaties voor Vrede”. In samenwerking met het Ganeshafestival verzorgt het Interlevensbeschouwelijk Overleg Zoetermeer (afgekort I.L.O.Z.) een uitgebreid programma in de week van 17 tot 23 september. (Nadere berichtgeving in Streekblad, Postiljon en Algemeen Dagbad/Zoetermeer). Hieronder een overzicht van activiteiten. Bij de laatstgenoemde activiteit treft u de naam van onze Adventskerk aan. We staan daar met een promotietentje.

15-23 september: Expositie in het Forum Stadhuis ‘Vrede kun je leren, compassie kun je doen’ – Boeken, Vredesmonument 2017, gedichten en foto’s.

17 september van 17.00 tot 19.30 uur: **‘De Smaak van Vrede’ – met een kleine proeverij van vredesgerechten (vegetarisch)** – Welkom in het Forum-café / Stadhuis rond de dialoogtafel om elkaar te ontmoeten rond inspiratie, hoop, verwachting en verlangens als u denkt aan vrede.

18-20 september: Aan de slag met de vooroordelenkoffer – Op diverse lokaties gaan jongeren Jongeren in drie groepen aan de slag met de Vooroordelenkoffer o.a. in het Voorleestheater van het Forum. Alle jongeren van 10-16 jaar zijn welkom!

19 september: Vlammen voor vrede en verbinding – Vertelling in de Kapelaan a/h Nicolaasplein 2. Aanmelden: info@zoetermeer.bahai.nl Aanvang: 20 uur – inloop vanaf 19.30 uur

20 september: Kom eens kijken in de keuken – Open inloop bij Vluchtelingenwerk Zoetermeer
Fonteinbos 1B in Meerzicht tussen 14 en 17 uur

20 september: Vrede Vieren met Compassie – Ganeshaa Vredesgala-avond van 20.00 tot 22.00 uur – Feestelijke uitreiking van de vredesonderscheidingen van PAX, ILOZ en SWGF met optredens van o.a. Vincent Bijlo – Locatie 2B-Home; toegang gratis Paltelaan 103. Activiteit verzorgd door PAX Nederland met Ganeshaa en I.L.O.Z.

21 september: Zoetermeer voor Vrede en Compassie van 18.00 tot 19.30 uur – Vredesbijeenkomst in de Nicolaaskerk, alwaar burgemeester Aptroot het Handvest van Compassie zal ondertekenen. Tevens de presentatie van de Wereldvredesvlam. **Aansluitend de Vredeswandeling**, waarbij de vlam wordt meedragen naar de Dobbe

om daar het Vredesvuur te ontsteken. De SWGF zorgt voor een feestelijke afsluiting met een cultureel karakter. Welkom!

22-23 september: Ganesha Vredesfestival – Twee dagen intercultureel en interreligieus feest op de Markt en het Dobbe-eiland met optredens van allerlei artiesten, heerlijke hapjes en tenten waarin diverse levensbeschouwelijke stromingen en activiteiten zich presenteren. **De Adventskerk heeft hier een eigen tent.** Zaterdag en zondag vanaf 10.00 uur – vrije entree.

Namens het ILOZ en de Adventskerk, Toon Vessies



vrede kun je leren, compassie kun je doen
Ganeshaa - Vredesfestival: Generaties voor Vrede

iLOZ interlevensbeschouwelijk overleg zoetermeer
Ganeshaa-Vredesfestival 17-23 september

Ambassade van vrede.
Zoetermeer

Generaties voor Vrede

Programma-overzicht

17-23	Vrede kun je Leren – Compassie kun je Doen Expositie in het Forum
17/9	De Smaak van Vrede Dialogotafel in het Forum-café
18-20	Aan de Slag met de Vooroordelenkoffer Diverse lokaties
19/9	Vlammen voor Vrede en Verbinding Vertelling in de Kapelaan
20/9	Kom eens Kijken in de Keuken Open inloop bij Vluchtelingenwerk Zoetermeer
20/9	Vier de Vrede met Compassie Ganeshaa-ILOZ-PAX-Gala, 2B-Home
21/9	Zoetermeer voor Vrede en Compassie Ondertekening Handvest, Nicolaaskerk
21/9	Walk for Peace – Compassie kun je doen Nicolaasplein – Dobbe-eiland
22-23	Ganeshaa-Vredesfestival Marktplaats Zoetermeer



***'If music be the food of love, play on!'* (William Shakespeare)**

Deze 'quote' (als dat woord al was uitgevonden in de tijd van Shakespeare) kwam ik tegen en vervulde me met hartstocht! Ja, zing, maak muziek! Voor de liefde, voor je leven. Het geeft twee belangrijke dingen weer in ons leven. Voeding en Liefde. De voeding komt direct van de aarde, om te ademen, te eten, te drinken. En het hemelse voer mogen we vertalen als liefde. Spiritueel voer is broodnodig. Die twee zijn zo verweven, we kunnen immers niet zonder de hemel, we zouden sterven van verdriet. En niet zonder aarde. We zouden er dan sowieso niet zijn! Daarom allebei, daarom samen. Daarom één.



Op 15 september is het zover: Welkom bij

HET LIED VAN HEMEL EN AARDE

Wat is het? Het is samen zingen van eenvoudige liederen, mantra's en liedjes die over de aarde gaan, of voor de aarde gemaakt zijn. De mantra's zijn gericht op verstillen, op adem, op samenklinken. Sommige aardse liedjes herkennen

zich daar ook in, maar er zijn er ook die gaan over ritme en levenslust. De ene keer zal het accent meer gericht zijn op het ene, dan weer op het andere aspect. Dat hangt af van de tijd van het jaar, of de behoefte van de mens. Deze workshop is in handen van Liselet van Gent.

Wanneer: 10.00-11.30 uur op zaterdag 15 september, 17 november, 21 december, 16 februari, 13 april, 22 juni – Graag een kwartier van te voren aanwezig zijn.

Waar: In de Adventskerk, Julianalaan 3 in Zoetermeer

Deelname: 10 euro per keer

Meer informatie op: www.liselet-zingen.nl

Aanmelden: liselet@live.com of liedvandehemel@gmail.com

VRIENDEN VAN RWANDA

Via een lid van onze gemeente kreeg ik informatie over bovengenoemde stichting. De stichting Vrienden van Rwanda is al sinds 1988 betrokken bij de scholing van jonge Rwandezers in Kirinda, een plattelandsgemeente in Rwanda. Rwanda is een klein land midden in Afrika. Het land werd in 1994 zwaar getroffen door een genocide. Het land is nu in opbouw en groeit economisch snel. Op het platteland gaat de ontwikkeling echter nog langzaam, vooral met het onderwijs.

Wat doen ze?

De stichting werkt in Rwanda nauw samen met OPEDC, een informele nietgeregistreerde vereniging. Het bestuur wordt gevormd door oud-studenten die door de stichting zijn ondersteund. Zij selecteren o.a. de leerlingen en houden zicht op de projecten in Rwanda. Ze bieden (jonge) Rwandezers een betere toekomst door financieel steun te bieden bij:

- Studiekosten voor de middelbare school
- Bijdrage aan studie- en verblijfskosten voor het HBO en universiteit
- Bekostigen van zorgverzekeringen
- Onderwijs aan kleuters (groep 1 en 2), opgericht door de stichting
- Alfabetiseringscursus voor volwassenen
- Onderwijs aan de Vakschool, opgericht door de stichting



Met financiële hulp geven ze steun aan:

- een plaatselijke kleuterschool in Centre Umubano
- een vakopleiding

- scholieren op middelbare scholen
- studenten op het HBO en universiteit

Als men iets wil doen voor deze stichting dan wordt dat zeer op prijs gesteld. Ik verwijs u hiervoor naar de website www.vriendenvanrwanda.nl
Ik wil voorstellen om volgend jaar in onze programmering hier ook aandacht aan te besteden.

Jenny Sulkers

COLLECTEBONNEN

Omdat er steeds minder met contant geld wordt betaald, kan het zijn dat u minder vaak klein geld in uw portemonnee hebt. De VCGZ biedt daarom de mogelijkheid om collectebonnen aan te schaffen. Collectebonnen hebben een waarde van 1,25 euro per stuk en zijn verkrijgbaar per 24 stuks (30 euro). U kunt deze bestellen door geld over te maken op de rekening van de VCGZ: NL 07 INGB 0003



1665 56 o.v.v. “collectebonnen”. U kunt ook contant geld geven aan de penningmeester, u krijgt de collectebonnen dan overhandigd, of ze worden bij u bezorgd.

Nicolet

Veldman e-mail:
penningmeester@vcgz.nl

HERDENKING OVERLEDENEN (25 november)

Op zondag 25 november is er een speciale kerkdienst in de Adventskerk, waarbij de overledenen worden herdacht. Eerst worden de overledenen van het afgelopen jaar met name genoemd en herdacht. Voor elk van hen wordt een kaars aangestoken. Daarna is er voor iedere kerkbezoeker de gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor zijn of haar eigen overleden naasten. Dominee Monique van Zoest zal voorgaan in deze speciale dienst.

BLOEMEN

Beste leden en bestuur van de Adventskerk, Wat een verrassing, dit prachtige rode boeket op mijn verjaardag. Dank hiervoor.
Ben er erg blij mee.

Hartelijke groetjes, Erica Gunzel

Beste leden van de Adventskerk,
Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen die ik op mijn verjaardag heb ontvangen.

Met vriendelijke groet, Francis Tijsterman



Kerkdiensten VCGZ

De kerkdiensten zijn op de tweede, vierde en vijfde zondag met zo nu en dan een uitzondering in verband met de feestdagen.

<i>Datum</i>	<i>Voorganger</i>	<i>Organist</i>	<i>HVD</i>	<i>Deurdienst</i>
16-09-18	Geen dienst			
23-09-18	Ds. P. Wilbrink	Dhr. H. Ruiter	Dhr. M. Hofman	Mw. H. Bridié
30-09-18	Dhr. T. Vessies	Dhr. J. van Oosterom	Mw. J. Sulkers	Mw. N. Veldman
07-10-18	Geen dienst			
14-10-18	Ds. K. van Klaveren	Nog in te vullen	Dhr. W. Visser	Mw. M. Boeijinga
21-10-18	Geen dienst			
28-10-18	Ds. E. Cossee	Dhr. H. Ruiter	Dhr. W. Visser	Mw. M. Boeijinga
04-11-18	Geen dienst			
11-11-18	Ds. K. van Klaveren	Dhr. J. Dekkers	Dhr. M. Hofman	Mw. H. Bridié
18-11-18	Geen dienst			
25-11-18 Herdenking van overledenen	Da. M. van Zoest	Dhr. H. Ruiter	Dhr. W. Visser	Mw. N. Veldman
02-12-18	Geen dienst			
09-12-18	Dhr. T. Vessies	Dhr. J. Dekkers	Dhr. W. Visser	Mw. M. Boeijinga
16-12-18	Ds. K. Holtzapffel	Dhr. D. v/d Bosch	Dhr. W. Visser	Mw. M. Boeijinga

23-12-18	Geen dienst			
25-12-18 1e Kerstdag	Ds. K. van Klaveren	Dhr. J. Dekkers	Mw. J. Sulkers	Mw. N. Veldman
30-12-18	Geen dienst			

Activiteiten VCGZ

Voor meer informatie zie jaarprogramma, nieuwsbrief of website.

<i>Dag</i>	<i>Datum</i>	<i>Activiteit</i>	<i>Locatie</i>	<i>Tijdstip</i>
Maandag	17-09-18	Grote denkers van de 20ste eeuw	Adventskerk	15.00 uur
Maandag	17-09-18	Grote denkers van de 20ste eeuw	Adventskerk	20.00 uur
Maandag	24-09-18	Krant op tafel	Adventskerk	15.00 uur
Maandag	01-10-18	De theologie van Huub Oosterhuis	Adventskerk	15.00 uur
Maandag	01-10-18	De theologie van Huub Oosterhuis	Adventskerk	20.00 uur
Vrijdag	05-10-18	Trump, God en de waarheid	Adventskerk	20.00 uur
Zaterdag	06-10-18	Leven in aandacht	Adventskerk	09.30 uur
Maandag	15-10-18	Grote denkers van de 20ste eeuw	Adventskerk	15.00 uur
Maandag	15-10-18	Grote denkers van de 20ste eeuw	Adventskerk	20.00 uur

Maandag	29-10-18	Krant op tafel	Adventskerk	15.00 uur
Dinsdag	30-10-18	Kleur bekennen: 'Geloven op gezag?' met lezing van ds. Karl van Klaveren	Lichtzijde	18.30 uur
Zaterdag	03-11-18	Leven in aandacht	Adventskerk	09.30 uur
Zondag	11-11-18	Lunchbios: 'Agent of Grace'	Adventskerk	12.30 uur
Maandag	19-11-18	Grote denkers van de 20ste eeuw	Adventskerk	15.00 uur
Maandag	19-11-18	Grote denkers van de 20ste eeuw	Adventskerk	20.00 uur
Maandag	26-11-18	Krant op tafel	Adventskerk	15.00 uur
Zaterdag	01-12-18	Leven in aandacht	Adventskerk	09.30 uur
Maandag	03-12-18	De theologie van Huub Oosterhuis	Adventskerk	15.00 uur
Maandag	03-12-18	De theologie van Huub Oosterhuis	Adventskerk	20.00 uur
Maandag	17-12-18	Grote denkers van de 20ste eeuw	Adventskerk	15.00 uur
Maandag	17-12-18	Grote denkers van de 20ste eeuw	Adventskerk	20.00 uur
Maandag	24-12-18	Kerstavond meditatie	Adventskerk	21.00 uur

Eindredactie van de Nieuwsbrief Adventskerk: K. van Klaveren en J. Annema

Website van de Adventskerk: www.vcgz.nl

Bankrekeningnummer van de VCGZ: NL 07 INGB 0003 1665 56