



Vakantie: je hoofd leegmaken

We hebben het allemaal druk tegenwoordig. Dat is een projectie natuurlijk, want ik weet helemaal niet of dat ook voor u of jou geldt. Misschien behoort u wel tot de gezegende groep mensen die zich niet laat gek maken. Ik weet ook niet of je al aan de vakantie toe bent of daar misschien helemaal geen behoefte aan hebt. Laatst hoorde ik iemand zeggen: ‘Vakantie is voor mensen met een vervelende baan. Ik heb daar niets mee.’ Duidelijk een workaholic, al zijn we misschien stiekem jaloers op iemand die dat kan zeggen. Ik heb ooit een boer bezocht die dat zei. ‘Vakantie is niks voor mij, dominee. Ik ben altijd blij als ik weer thuis ben.’ Hij hield van zijn

werk, maar ook van het ritme dat het aan zijn leven gaf. Zijn werk gaf hem rust. Nu werken we niet allemaal op het land, in de vrije natuur. Sommigen van ons hebben een stressvolle baan op een kantoor. Dan wil je er wel eens uit. Vakantie is afgeleid van een veelzeggend Latijns woord: ‘vacare’. Het betekent ‘open staan’ of ‘leeg worden’. Een verhaal ter illustratie. Een westerse geleerde bezocht een zenmeester. De geleerde vroeg hem de oren van het hoofd. Hij wilde alles weten over meditatie. De zenmeester bood hem een kopje thee aan. Hij schonk het kopje vol. Zo vol dat de thee over de rand stroomde. ‘Stop’, riep de geleerde, ‘Het kopje is vol. Dat ziet u toch. Er kan niets meer bij!’ De zenmeester glimlachte en zei: ‘Net als dit kopje bent u zo vol van uw eigen gedachten dat er niets meer bij kan. Hoe kan ik u iets leren als u niet eerst leeg wordt?’ In onze cultuur gieten we onszelf graag vol met ‘meer en meer’. Maar meer kan ook minder zijn. Vakantie is een goede oefening om dat te leren. Om open te staan, los te laten, leeg te worden – even gewoon te genieten en aan niets te denken. Misschien komen we dan tot rust.

ds Karl van Klaveren

Doop van Maeve van Beelen

Het gebeurt niet vaak dat er een verzoek komt om te dopen in onze kerk. Dat heeft deels te maken met de doopsgezinde achtergrond van een deel van onze leden, die alleen een volwassendoop kennen. Bij de remonstranten en vrijzinnig protestanten bestaat wel het gebruik om kinderen ten doop te houden. Waarom zou je dat doen? Over die vraag wil



ds. Karl van Klaveren op zondag 10 juni (s)preken. Want op die zondag willen Jacco en Anna van Beelen-Hogerzeil, die nog niet zo lang in Zoetermeer wonen, hun dochter Maeve laten dopen in de Adventskerk. We hebben hen gevraagd om een kort stukje te schrijven waarin ze zich aan u voorstellen, zodat u hen al een beetje kent als ze zondag bij ons in de kerk zijn:

“Wie wij zijn? Nou... wij zijn Jacco en Anna van Beelen-Hogerzeil, wij zijn allebei rond de 30 jaar oud, we komen uit Den Haag waar we ook getrouwd zijn. We hebben drie kinderen. Thomas is net 6 geworden, Liam is bijna 4 en



Maeve is nu acht maanden. We wonen nu een jaar in Zoetermeer Dorp waar we heel gelukkig zijn. Jacco zit in de beveiliging en ik ben gediplomeerde goudsmid maar ik ben nog niet aan het werk gegaan sinds de geboorte van Maeve. Wij zijn allebei Protestants gedoopt en opgevoed, Jacco is in Katwijk aan Zee gedoopt en ik in Oegstgeest. Wij willen onze dochter Maeve laten dopen omdat het een familie traditie is en omdat we haar graag willen opvoeden met de christelijke normen en waarden die wij belangrijk vinden. En dat willen wij graag doen in de Adventskerk. Zoekend naar een kerk op het internet vonden wij dat jullie kerk het beste bij ons past. We verheugen ons op komende zondag.”



Nieuw kerkorgel

Het oude kerkorgel was vals en kon helaas niet meer worden gerepareerd. Daarom is het vervangen door een nieuw elektronisch orgel. Dat had heel wat voeten in de aarde. Het was een behoorlijke klus om het oude orgel te slopen en af te voeren. Op bovenstaande foto's krijgt u een indruk. Een ieder die hier de handen voor uit de mouwen heeft gestoken (Nico links, Kees rechts) wordt bijzonder hartelijk bedankt. Wat moeten we zonder die mannen? Ondertussen is het nieuwe orgel ingewijd. Op de laatste ledenvergadering gaf onze organist Henk de Ruiter een klein verrassingsconcertje. Daarvan is bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief nog geen foto. Maar dat moet u maar geloven. Overigens is het nog niet helemaal zeker dat Henk dat kan doen, want hij is momenteel niet helemaal gezond. Wij wensen hem beterschap en alle organisten veel speelplezier op het nieuwe instrument!



Voedselbank Zoetermeer zoekt vrijwilligers

De Voedselbank Zoetermeer, onderdeel van de Voedselbank Haaglanden, zorgt ervoor dat iedere donderdag ruim 300 gezinnen van een voedselpakket worden voorzien. Het uitdelen van die voedselpakketten gebeurt op een zestal kerklocaties in Zoetermeer. De Werkgroep Transport zorgt voor de bevoorrading van deze locaties en is op zoek naar vrijwilligers. Het betreft werkzaamheden als BIJRIJDER, GROENTERIJDER, BROODRIJDER en LOODSDIENST, die op elke donderdag plaatsvinden.

De BIJRIJDER brengt samen met de chauffeur en een 2e bijrijder tussen 8.15 en 12 uur of tussen 12 en 15.30 uur de voedselpakketten van Voedselbank Haaglanden naar 3 van de 6 verdeelpunten. De werkzaamheden bestaan uit het laden van de vrachtwagen in Den Haag en het uitladen in Zoetermeer.

De GROENTERIJDER haalt om circa 8.30 uur met de eigen auto kratjes groente bij het Proefcentrum voor de Tuinbouw (WUR) in Bleiswijk (vlakbij de A12) en brengt deze voor 10.30 uur naar de Vredekerk in Zoetermeer. Vandaar worden de kratjes met de vrachtwagen verder verdeeld.

De BROODRIJDER brengt met de eigen auto het brood van Bakkerij Jongerius (Industrieweg) volgens schema naar de verdeelpunten. De tijden zijn van 8.30 tot 11.30 uur.

De LOODSDIENST is tussen 17.30 en 19 uur actief in onze loods aan de Goudstraat 77. Hij ontvangt daar de lege kratten en koelboxen, die door vrijwilligers van de 6 verdeelpunten worden gebracht. Kratten en koelboxen worden opgestapeld. Bij einde werkzaamheden worden de loods en het hek weer afgesloten. Voor alle werkzaamheden is een draaiboek en planning beschikbaar.

Uw inzet zal circa 4 uur per maand zijn of meer/minder indien gewenst.
NADERE INFORMATIE kunt u krijgen bij Ronald Spaan. Telefonisch bereikbaar
op tel. 06-36347838 of per mail: spaanronald@gmail.com .



Nuridin in de VS

In februari zwaaiden we Nuridin uit. Na jarenlang te hebben geprobeerd om asiel te vinden in Nederland had hij het – door hemzelf afgedwongen – geluk dat hij met een greencardloterij werd toegelaten tot de Verenigde Staten. Ook vanuit de Adventskerk werd hij ondersteund in de moeilijke tijd die hij had in Nederland en geholpen bij de grote oversteek. Hij laat ons weten dat het goed met hem gaat in Los Angeles. Hij is opgevangen door een predikant die hem een poosje in huis nam. Daarna vond hij een gastgezin van Nederlandse oorsprong (foto midden). Inmiddels huurt hij zelf een kamer. Hij werkt parttime in twee verschillende restaurants en moet soms al om 5 uur 's morgens op de fiets stappen om op tijd op zijn werk te zijn. Dat is 8 kilometer verderop. Hij was erg blij met post die hij van ons ontving. Het is soms best moeilijk, maar hij heeft goede moed dat het hem zal lukken om een nieuw bestaan op te bouwen in dat verre land. Amerika ten slotte is het land van de verandering en het geloof in een betere toekomst. Al moet je er hard voor werken om je droom waar te maken. Maar dat doet Nuridin. Bij aankomst kocht hij meteen een pak om te gaan solliciteren (foto linksboven). Wij wensen hem al het goede toe en de zegen van dat wonderlijke geheimenis dat ons draagt en leven geeft. Good luck, Nuridin! God bless you!





Bloemen

Lieve gemeenteleden en bestuur VCGZ,
Hierbij wil ik u namens mijn moeder mevrouw Leny Groenheijde-Quartel hartelijk bedanken voor het mooie boeket dat zij ontvangen heeft ter ere van haar 93ste verjaardag.

Met vriendelijke groet, Ineke Groenheijde

Beste leden en bestuur van de Adventskerk,
Op Eerste Paasdag heb ik een mooi boeket met rode bloemen ontvangen van de Adventskerk. Hartelijk bedankt!

Met vriendelijke groet, Francis Tijsterman

Beste leden van de Adventskerk, heel hartelijk dank voor de prachtige rozen die ik j.l. zondag kreeg! Dagelijks geniet ik ervan!

Met hartelijke groet, Ank v.d. Lande



JobHulpMaatjes nu inzetbaar

Heb je je baan verloren of zit je niet op je plek? En vind je het fijn als iemand met je meedenkt? Met JobHulpMaatje kom je verder! Het eerste JobHulpMaatjes-team staat voor jou klaar! Tien vrijwilliger maatjes doorliepen met succes de training en kunnen nu gecertificeerd aan de slag.

JobHulpMaatje werkt aanvullend op en in samenwerking met bestaande werkbegeleidings- en re-integratietrajecten. JobHulpMaatjes zijn er voor werkzoekenden, ook in uw geloofsgemeenschap. Informeer voor de mogelijkheden bij info@jhm-zoetermeer.nl of bel 06 24 68 96 49 (Flip Bakker) of 06 21 68 19 88 (Marius Cusell) van JobHulpMaatje Zoetermeer.

Activiteiten VCGZ

Voor meer informatie zie jaarprogramma, nieuwsbrief of website

Dag	Datum	Activiteit	Locatie	Tijdstip
Maandag	11-06-18	Weg met de Bijbel	Adventskerk	15.00 uur
Zondag	24-06-18	Dolce & Soave Concert is afgelast		

Kerkdiensten VCGZ

De kerkdiensten zijn op de tweede, vierde en vijfde zondag (in de zomervakantie niet op de vijfde zondag) met zo nu en dan een uitzondering in verband met de feestdagen

Datum	Voorganger	Organist	HVD	Deurdienst
10-06-18	Ds. K. van Klaveren	Dhr. B. Veldstra	Dhr. W. Visser	Mw. M. Boeijsing
17-06-18	Geen dienst			
24-06-18	Ds. S. Donkers	Dhr. H. Ruiter	Dhr. M. Hofman	Mw. H. Bridié
01-07-18	Geen dienst			

08-07-18	Mw. N. Verburg	Nog in te vullen	Dhr. W. Visser	Mw. M. Boeijinga
15-07-18	Geen dienst			
22-07-18	Da. R. Thieme-Tiesing	Dhr. H. Ruiter	Dhr. W. Visser	Mw. M. Boeijinga
29-07-18	Geen dienst			
05-08-18	Geen dienst			
12-08-18	Mw. M. Speckens-van Tuyl	Dhr. J. Dekkers	Mw. J. Sulkers	Mw. N. Veldman
19-08-18	Geen dienst			
26-08-18	Da. L. Lafeber	Dhr. H. Ruiter	Dhr. M. Hofman	Mw. H. Bridié
02-09-18	Geen dienst			
09-09-18	Ds. K. van Klaveren	Dhr. J. Dekkers	Dhr. W. Visser	Mw. M. Boeijinga

16-09-18	Geen dienst			
23-09-18	Ds. P. Wilbrink	Dhr. H. Ruiter	Dhr. M. Hofman	Mw. H. Bridié
30-09-18	Dhr. T. Vessies	Dhr. J. van Oosterom	Mw. J. Sulkers	Mw. N. Veldman

Eindredactie van de Nieuwsbrief Adventskerk: K. van Klaveren en J. Annema
 Website van de Adventskerk: www.vcgz.nl

Rekeningnummer van de VCGZ: NL 07 INGB 0003 1665 56