



Ogen van verwondering

De zomer nadert. En meer nog dan anders zien we dit jaar uit naar de vrijheid die ze ons geeft. Wat hebben we hier naar uitgekeken. Weer mensen ontmoeten. Op een terrasje zitten. Naar een voorstelling gaan. We zijn nog niet helemaal terug bij het oude normaal, maar het is een grote stap in die richting. Persoonlijk besepte ik na het beëindigen van de lockdown pas hoezeer ik niet alleen mensen, maar ook de cultuur heb gemist in al die maanden. Ik heb er nog geen tijd voor gehad, maar als mijn vakantieverlof begint, is het eerste wat ik doe naar het Filmhuis gaan. Elkaar konden we ontmoeten in al die maanden dat het land op slot zat, al was het dan op afstand. Maar heel veel culturele aangelegenheden – zoals de bibliotheek of een simpel cafeetje – zaten potdicht. We gaan de komende tijd vast weer allerlei dingen waarderen die we altijd vanzelfsprekend hebben gevonden, maar dat niet bleken te zijn. Ja, laten we weer genieten van al die onzichtbare zegeningen, waarvan we er

zoveel hebben als we goed om ons heen kijken. We leven in een prachtland. En nu maar hopen dat we niet meteen met zijn allen in het vliegtuig stappen om ver weg dat plezier en genot te halen. In de Bijbel staan wijze woorden. Een van mijn favorieten is: ‘Het is niet ver weg in de hemel of aan de andere kant van de oceaan. Het geluk ligt voor je. Het zit in je ogen, in je hart. Het is een manier van kijken.’ Het is mijn parafrase van een beroemde tekst uit het bijbelboek Deuteronomium, waarin Mozes uitlegt dat God, de thora of het geheim van het leven onder elke steen te vinden is. Nee, dat is geen pantheïsme. Zelfs Luther heeft dat gezegd. God is deze werkelijkheid, anders bekeken. Met de ogen van de verwondering en de liefde.

ds. Karl van Klaveren



Bericht van het bestuur

Beste mensen, wat zijn wij blij dat we elkaar weer kunnen ontmoeten in de kerkdienst. Wij hebben jullie allemaal gemist. De start van de dienst met Pinksteren was een waar feest. We hebben jullie een licht meegegeven met een kaartje met de tekst: Bron van Licht, Vuur ons aan in liefde.

Het aantal besmettingen loopt fors terug en veel leden zijn inmiddels gevaccineerd. We zullen nu weer twee keer per maand fysiek een kerkdienst houden, zoals op het rooster staat gepland. We houden ons aan de corona-richtlijnen: vooraf aanmelden, anderhalve meter afstand houden, handen reinigen en bij het lopen een mondkapje dragen.

Het bestuur heeft de afgelopen maanden niet stil gezeten. We hebben de Algemene Ledenvergadering (ALV) voorbereid, de digitale diensten verzorgd, onze pastorale taken uitgevoerd, presentjes gemaakt en rondgedeeld voor Pasen. We hebben als bestuur vooral digitaal vergaderd. De laatste twee vergaderingen kwamen we weer in de kerk bij elkaar, op gepaste afstand. Het belangrijkste onderwerp was wanneer en hoe we weer konden gaan kerken. Ook hebben we ons gebogen over de bestuurstaken die verdeeld moeten worden na het vertrek van de voorzitter. Ik zal als vice-voorzitter de taken van de voorzitter, samen met de andere bestuursleden, zo goed mogelijk waarnemen tot we een nieuwe voorzitter hebben gekozen. We hebben de ALV verplaatst naar 6 september. Tijdens deze vergadering zal een nieuwe voorzitter worden gekozen. Heeft u belangstelling? Stuur u dan een motivatiebrief aan de secretaris, Marja Hofman.

Gertjan Koolstra zal de activiteiten rondom de verhuur van onze kerk op zich nemen. Wij zijn hier heel blij mee. Door de corona-crisis zijn een aantal vaste huurders gestopt. Gertjan zal samen met Nicolet Veldman (penningmeester) kijken hoe er nieuwe huurders gevonden kunnen worden. Hij zal zich in de volgende nieuwsbrief aan jullie voorstellen.

Tijdens de opnames van de digitale diensten zijn wij zeer geholpen door een aantal leden die een aantal belangrijke taken hebben verricht, zoals de bloemschikking verzorgen, als lector optreden om de liederen te lezen, de dienst filmen en monteren. Zonder deze mensen was het niet mogelijk geweest om digitale diensten voor jullie te maken. Het is tijd om ze in het zonnetje te zetten; namens het bestuur danken wij hartelijk: Marcia Boeijinga, Annet Rombout, Hans Schulz, Gertjan Koolstra, de voorgangers waaronder onze voorganger Karl van Klaveren; verder Jolande Annema, Toon Vessies en Wieger Visser.

Op 1 mei jl. hebben we een bijeenkomst georganiseerd met leden die sinds kort bij onze kerk activiteiten verrichten. We hebben elkaar wat beter leren kennen en gesproken over wat ons drijft om actief te zijn. Dat was een zinvolle en gezellige bijeenkomst. We hebben besloten dit nog een keer te organiseren. Op zaterdag 14 augustus a.s. spreken we elkaar weer (van 14:00 tot 16:00 uur). Het bestuur zal ook andere mensen benaderen om aanwezig te zijn. Wil je ook het bestuur en de kerk helpen met het verrichten van enkele activiteiten/taken, dan kun je je aanmelden bij ondergetekende,

Jenny Sulkers, vice-voorzitter



De zoektocht van Karen Armstrong

Boekbespreking van *Door de nauwe poort* en *De wenteltrap*

Het contemplatieve kloosterleven oefent al sinds jaar en dag een aantrekkingskracht op me uit. Ik ben er dan ook regelmatig geweest voor een weekend of een week. Steeds weer word ik getroffen door het leven van de broeders en zusters binnen de muren. Ik vind het tegelijkertijd aantrekkelijk en afstotend. Wat me aantrekt is de regelmaat, het aandachtig leven, de eenvoud en het zoeken naar God. Het Ora et labora (bidt en werk) dat dagelijks wordt vormgegeven. De bel gaat en de kloosterlingen laten hun werk uit handen vallen, om naar de kapel te gaan. Ook het 'monnikenwerk' vind ik aantrekkelijk: borduren van kazuifels, het restaureren van bijbels, het werken in de kloostertuin of wasserij, in stilte en met veel geduld. Geen keuzestress.

Wat me verwondert en ook afstoot is de fysieke afzondering van de publieke wereld en het kuisse leven in een gemeenschap van alleen mannen of vrouwen. Ik kijk er dus met zeer gemengde gevoelens naar, maar met een geboeide blik.



Toen mijn moeder vorig jaar overleed, vond ik bij het opruimen van haar spullen een boekje met feestliedjes ter gelegenheid van haar tante Anna die (toen) 60 jaar in het klooster was. Op de foto zie ik een lachende non orgel spelen en ik voel zomaar een diepe verbondenheid. Ik herinner mij die keer dat ik als kind haar bezocht, een klein vrouwtje in een zwarte habijt die toen waggelend (ze had een heupafwijking) door de hoge kale kloostergang liep. Het maakte enorme indruk op me.

Dit alles zal ermee te maken hebben dat ik diep werd getroffen door de twee autobiografische boeken van Karen Armstrong. Op haar 17e zei ze haar ouders vaarwel om zich aan God te wijden. Er volgen 7 jaren kloosterjaren van afzien, van proberen te voldoen aan de zware eisen en nog eens proberen. Van voortdurend vallen en opstaan. In de jaren 60 was het kloosterleven hard en zeer streng. Je eigen wil en denken werd gebroken om leeg te worden, zodat je gevuld kon worden door Gods wil. Dat is nu juist wat haar niet lukte en na heel veel twijfels, besluit ze uit te treden.

Armstrong beschrijft dit proces op integere wijze en laat de feiten spreken. De titel van de eerste autobiografie 'Door de nauwe poort' verwijst naar Matteüs 7:13-14: 'Gaat binnen door de nauwe poort; want de weg die naar de ondergang voert is

wijd en breed, en velen zijn er die hem inslaan. Hoe nauw toch is de poort en hoe smal de weg die voert naar het leven, en weinigen zijn er die hem vinden.'

In *De wenteltrap* beschrijft Armstrong hoe ze na het kloosterleven in een sociaal isolement terecht komt. Ze schrijft: Nu ik mijn vertrouwde omgeving kwijt was, voelde ik me ook verdwaald in een wereld die me niets zei. In het klooster had ze last van aanvallen waarbij ze wegviel. Deze werden gezien als zwakte maar ze ontdekt dat ze lijdt aan epilepsie. Ze doet een poging om te gaan studeren, maar haar academische carrière loopt spaak. In Londen haalt ze dan eindelijk in wat ze al die jaren gemist heeft; een sociaal leven. Armstrong beschrijft haar transformatie van

een voorgeschreven geloof naar een persoonlijke vorm van geloven, waar veel in te herkennen valt.

Armstrong zal zich later ontwikkelen tot één van de meest vooraanstaande commentatoren van religieuze kwesties in de wereld. Haar eerste werk Een geschiedenis van God, wordt meteen een bestseller. Daarna verschijnt het ene boek na het andere van haar hand. Karen Armstrong blijkt over een briljante geest te beschikken, het is daarom geen wonder dat het haar in het klooster niet lukte om die uit te schakelen.

Door de nauwe poort

Mijn 7 kloosterjaren: een spirituele ontdekkingsreis – ISBN 90 41406093

De wenteltrap

Mijn weg uit de duisternis – ISBN 90 2341095

Annet Rombout



Bloemen

Hierbij wil ik u hartelijk danken voor het mooie boeket bloemen dat ik ontving ter gelegenheid van mijn verjaardag op 20 mei j.l. Op Eerste Pinksterdag werd ik verrast met dit prachtige bloemstuk. Het heeft een mooi plaatsje gekregen op mijn piano en ik ben er erg blij mee.

Met hartelijke groet,
Erica Gunzel-v.d. Straeten

Beste gemeenteleden, op Palmvasen ontving ik een prachtige bos bloemen van de Adventskerk. Ik heb hier ontzettend van genoten. Hartelijk dank hiervoor.

Met vriendelijke groet,
Georgine de Jong-Tilanus

Werkgroep zingeving in Zoetermeer

Onze werkgroep 'Jongsenioren' in Zoetermeer zoekt versterking. Misschien iets voor jou? Voor veel mensen speelt het thema zingeving een grote rol in hun leven. Dat kun je op allerlei manieren vormgeven. Bijvoorbeeld door iemand te helpen, een goed gesprek te voeren, een toevallige ontmoeting te hebben of elkaar verhalen te vertellen. Of door maatschappelijke idealen (in je werk) na te streven, dan wel naar je geloof te leven.



Zingeving speelt in de levensfase van ouderen (hier senioren genoemd) wellicht een extra grote rol, omdat je in die periode terug kunt kijken op je leven en de balans opmaakt wat ècht belangrijk was. Dus toen een groepje Zoetermeeders een project 'Jongsenioren' startte was dit één van de thema's waar ruimte voor werd gemaakt. Dit naast thema's als vitaliteit/mobiliteit en wonen. Inmiddels hebben die themagroepen

hun eerste plannen uitgewerkt. Dat geldt ook voor onze werkgroep Zingeving.

Juist omdat dit onderwerp op zoveel manieren kan worden ingevuld, was het eerst zaak om senioren hun levensverhaal te laten vertellen waarin ook expliciet wordt gevraagd naar levenslessen waar anderen wat van kunnen leren. Deze verhalen worden met anderen gedeeld door ze op de site van "Jongsenioren Zoetermeer" te gaan plaatsen. Naar verwachting zal de site onder de naam www.jongseniorenzm.nl in de loop van deze zomer in de lucht komen.

Onze werkgroep wil zich nu versterken met nieuw bloed. Dat vinden we nodig om voldoende levensverhalen te kunnen blijven verzamelen en uit te werken. Maar ook willen we die aanvulling, omdat er mogelijk meer manieren zijn om handen en voeten aan zingeving te geven. Dus: als je zin en tijd hebt om ons leuke groepje te komen versterken en inspireren kun je contact opnemen met Rob Oele die naast Jan Klad en Henriëtte Bots er deel van uitmaakt.

Contactgegevens Rob:
telefoon: 06-48933689
e-mailadres: oele.rob@gmail.com

*

Lach
Ontspan
Plezier iemand
vraag hulp
Kijk met aandacht
Vertrouw op anderen
Verspil zomaar wat tijd
Maak een lange wandeling
Lees een mooi boek.
Maak je een dag geen zorgen.
Maak jezelf mooi. Bekijk vakantiefoto's
Maak een schilderij. Glimlach naar een kind
Zing onder de douche. Vervul een van je wensen
Neem een uitgebreid bad. Accepteer een compliment
Toon je tevredenheid.. Luister naar de stilte
Wees nog een keer kind. Luister naar de natuur

Kies een ster
Plan een reis
Haal diep adem
EN HEB LIEF



Vredesweek: 'Inclusief samenleven'

Van zaterdag 18 tot en met zondag 26 september is het Vredesweek. Dit jaar heeft de Vredesweek het volgende thema: 'Inclusief samenleven'. Dit thema is gekozen omdat sommigen ervaren dat ze stelselmatig niet gehoord worden en dat ze geen onderdeel uitmaken van een groter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Denk daarbij bijvoorbeeld aan mensen die keer op keer worden afgewezen voor een stage of baan vanwege hun afkomst. In de steden neemt het gebruik van de voedselbank toe; ook dit is een teken dat mensen zich niet gehoord voelen en een gebrek aan perspectief ervaren. Al deze vormen van uitsluiting zetten de samenleving onder druk. Volgens PAX is er pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen. (Bron: PAX; via het volgende internetadres: www.vredesweek.nl)

Zomer

Zomer.
De zon schijnt.
De hemel bloeit.

Mensen kijken omhoog, gaan op hun tenen staan,
klimmen op elkaars schouders
en plukken God.

‘God is mooi,’ zeggen ze, ‘mooier dan ooit.’

Ze zetten hem in vazen
op hun tafels en voor hun ramen,
en God bloeit en geurt een middag en een avond –
dan leggen ze hem tussen de bladzijden van een schrift,
onder een ijzeren gewicht
voor later, in de winter,
als er niemand is.

Toon Tellegen
uit de bundel *Gewone gedichten*





Zomerleeskring in de Houtrustkerk

Eén plus één is soms meer dan twee. Dat meer zou je heel voorzichtig God kunnen noemen. God ontbrandt aan het verkeer tussen mensen. En dat tussen is niet in, maar buiten ons.

Deze woorden schreef de vrijzinnige predikant Klaas Hendrikse in het boek *Geloven in een God die niet bestaat*. Een geruchtmakende publicatie die verscheen in 2007 en zelfs werd besproken in talkshows als *Pauw en Witteman*. Veel mensen hebben het boek in de kast staan, maar nooit echt bestudeerd, of ervan gehoord zonder dat ze zijn be-toog precies kennen.

‘God bestaat niet, maar ontstaat.’ Wat werd daarmee door Klaas Hendrikse bedoeld? We gaan ook op zoek naar hoe

we zelf in deze vraagstukken staan. Wat was en is nu ons godsbeeld? En wat zou het kunnen zijn? In deze zomerleeskring willen we die vragen met elkaar beantwoorden.

Deze zomerleeskring is op vier dinsdagavonden in de maand augustus en zal worden begeleid door ds. Karl van Klaveren. Voor wie het boek niet kan bemachtigen is er een kopie beschikbaar voor 10 euro. Informatie en aanschaf kopie van het boek: e-mailadres: khvanklaveren@gmail.com, of tel. 06-11041992.

Datum en tijd: dinsdag 10, 17, 24 en 31 augustus om 20.00 uur

Locatie: Houtrustkerk, Beeklaan 535, Den Haag (gemakkelijk bereikbaar met tram 3 uitstappen halte Conradkade)

Voor wie de uitzending van *Pauw en Witteman* met Klaas Hendrikse als gast nog eens wil nakijken:

https://www.npostart.nl/pauw-witteman/07-11-2007/VARA_101153312

Kerkdiensten VCGZ

De kerkdiensten zullen in beginsel weer fysiek plaats vinden, omdat de situatie rondom de corona-crisis dit inmiddels weer toelaat. Indien dit verandert, wordt u daarvan per e-mail op de hoogte gesteld. In de regel zijn er twee kerkdiensten per maand, meestal op de 2e en op de 4e zondag van de maand.

De kerkdiensten beginnen om 10.30 uur, tenzij een ander tijdstip wordt vermeld in het rooster. In verband met de corona-crisis is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar in de kerk. Daarom dient u zich van te voren aan te melden via het volgende e-mailadres: secretaris@vcgz.nl, of indien dat niet mogelijk is via het telefoonnummer van de secretaris: 079-3520430.

| <i>Datum</i> | <i>Voorganger</i> | <i>Organist</i> | <i>HVD</i> | <i>Deurdienst</i> |
|---------------------|--------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|
| 13-06-21 | Ds. K. van Klaveren | Dhr. J. Dekkers | Dhr. T. Vessies | Nog in te vullen |
| 20-06-21 | Geen dienst | | | |
| 27-06-21 | Ds. H. Le Grand | Dhr. H. Ruiter | Dhr. W. Visser | Nog in te vullen |
| 04-07-21 | Geen dienst | | | |
| 11-07-21 | Da. M. Kwant | Dhr. J. Dekkers | Dhr. W. Visser | Nog in te vullen |
| 18-07-21 | Geen dienst | | | |
| 25-07-21 | Dhr. T. Vessies | Nog in te vullen | Dhr. W. Visser | Nog in te vullen |
| 01-08-21 | Geen dienst | | | |
| 08-08-21 | Da. L. Lafeber | Dhr. J. Dekkers | Dhr. T. Vessies | Nog in te vullen |
| 15-08-21 | Geen dienst | | | |

| | | | | |
|--------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|
| 22-08-21 | Da. D. Sikkema | Nog in te vullen | Dhr. W. Visser | Nog in te vullen |
| 29-08-21 | Geen dienst | | | |
| 05-09-21 | Geen dienst | | | |
| 12-09-21 | Ds. K. van Klaveren | Nog in te vullen | Dhr. W. Visser | Nog in te vullen |
| 19-09-21 | Geen dienst | | | |
| 26-09-21 Afsluiting Vredesweek | Dhr. T. Vessies | Dhr. B. Veldstra | Dhr. W. Visser | Nog in te vullen |
| 03-10-21 | Geen dienst | | | |

Eindredactie van de nieuwsbrief
Karl van Klaveren en Jolande Annema

Website van de VCGZ Adventskerk:
www.vcgz.nl

Bankrekeningnummer van de VCGZ:
NL 07 INGB 0003 1665 56