



Aanvaarding of verandering?

‘Het een sluit het ander niet uit.’ Het is een gedachte die me steeds vaker bekruipt. Misschien denkt u: die kerel kan niet kiezen. Dat klopt. Maar het probleem gaat dieper. Want er zijn altijd situaties waarin er iets te zeggen valt voor *zowel* het ene *als* het andere standpunt. In zo’n geval loopt de waarheid op twee benen en blijken tegenpolen elkaar nodig te hebben. Misschien heeft u wel zo’n relatie.

Onlangs vertaalde ik de autobiografie van Marsha Linehan. Linehan is de uitvinder van de dialectische gedragstherapie. Deze behandelmethode gaat uit van bovengenoemde gedachte. Volgens Linehan maken we ten onrechte vaak een tegenstelling tussen *veranderen* en *aanvaarden*. ‘Leer loslaten en aanvaard het leven zoals het is,’ vertellen zelfhulpboeken ons. Ook de Vlaamse psychiater Dirk de Wachter roert die trom: we moeten leren ongelukkig te zijn, leren onze tekorten te accepteren en niet volmaakt willen zijn. Natuurlijk is dat waar. Marsha Linehan ontkent dat niet. Haar methode beaamt het: leren *aanvaarden* is wezenlijk voor onze geestelijke gezondheid. Maar, zo zegt ze, het tegendeel is ook waar: dat we kunnen *veranderen*. We zijn als mensen niet alleen wat we *zijn*. We zijn ook wat

we worden. Hoe krijg je die twee tegengestelde waarheden bij elkaar? Het geheim, zo leert Linehan, is dat we onszelf *eerst* moeten aanvaarden en pas *vandaaruit* kunnen veranderen. Het probleem is dat veel mensen met het tweede beginnen. Dan raak je gefrustreerd en loop je grote kans op een burnout. Wezenlijk is dat je de juiste volgorde hanteert: eerst jezelf of de situatie waarin je verkeert aanvaarden en dan pas (en vandaaruit) beginnen te werken aan verandering.

In de afgelopen weken werd ons land overweldigd door de corona-angst. Misschien, zo bedacht ik me, geldt deze wijsheid ook wel in deze crisis. Je kunt er paniekerig op reageren en als overheid draconische maatregelen nemen. Maar alleen vanuit acceptatie kun je op effectieve wijze werken aan bestrijding. In feite was dat de boodschap die onze premier gaf in zijn alom bewonderde toespraak tot de natie. We moeten, zo zei hij, niet denken dat een totale *lock down* het virus kan stoppen. Maar we moeten ook niet werkeloos toezien. De oplossing waarvoor onze overheid heeft gekozen is aanvaarden dat het virus mensen zal besmetten en vanuit die acceptatie werken aan een gefaseerde verspreiding. Alleen zo bouwen we als volk op verantwoorde wijze immuniteit op en worden de zorgcapaciteiten niet overbelast. Dat laatste is de grootste dreiging, want dan komen artsen voor onmogelijke dilemma's te staan.



De situatie waarin we zijn beland is ongekend voor generaties die de oorlog niet hebben meegemaakt. Al mag je deze crisis natuurlijk nooit echt met die traumatische tijd vergelijken. Mensen in de vluchtelingenkampen rond Europa zijn er nog steeds veel slechter aan toe dan wij. Maar deze crisis confronteert ons wel met het feit dat we het leven niet in de hand hebben – en dat ook een hypermoderne samenleving kwetsbaar is. Een onzichtbaar klein virus kan alles lamleggen. Dat roept op tot bezinning. Daarom is het misschien wel goed dat dit juist in de veertigdagentijd gebeurt.

Het Chinese karakter voor crisis bestaat uit twee woorden: ‘risico’ en ‘kans’. Een crisis biedt ook kansen. Op saamhorigheid en solidariteit bijvoorbeeld, iets waarnaar we als volk zo naarstig op zoek waren. Maar het legt ook zwakke plekken bloot zoals de slechte voorzieningen voor zzp'ers. Misschien dat daar nu wat meer oog voor komt. Laten we positief blijven denken. Het gaat weer over, ook al zal het wel even duren. Maar daarna komen we er vast sterker uit. Sterker en wijzer. En hopelijk ook meer verbonden.

Ik wens u een gezond en mooi Pasen,

ds. Karl van Klaveren



Coronamaatregelen in kerk

In navolging van andere kerkgenootschappen zal ook de VCGZ al haar kerkdiensten en kerkelijke activiteiten in de maand maart niet door laten gaan. En waarschijnlijk zal dat ook in april zo zijn. De reden hiervoor is dat ook bij kleinere groepen de kans op ziekteverspreiding aanwezig is en omdat veel kerkbezoekers tot de risicogroep behoren. Corona is vooral gevaarlijk voor oudere mensen. Met het opschorten van de kerkelijke activiteiten hopen wij een bijdrage te leveren om het virus in te dammen, zodat het aantal besmettingen beperkt wordt en de gevolgen voor de gezondheidszorg behapbaar blijven. De activiteiten die niet doorgaan zijn:

- 16 maart Leeskring 'Filosofen over de tien geboden'
- 22 maart Kerkdienst
- 23 maart Lezing 'Divina Comedia'
- 28 maart Mannenpraatgroep
- 30 maart Krant op tafel

Het bestuur realiseert zich dat het vervallen van de kerkdienst door velen als een gemis zal worden ervaren. U kunt er voor kiezen om een kerkdienst op radio en televisie te volgen. De Remonstrantse Broederschap heeft bekend gemaakt dat het kerkdiensten zal uitzenden. Dat zal gebeuren via het internet. U vindt haar YouTube-kanaal via de volgende link:

<https://www.youtube.com/channel/UCzKmn08RzgZQxlNavRrPw4g>

Natuurlijk zal dit het gemis van contacten met de andere gemeenteleden niet weg nemen. Het bestuur raadt alle leden daarom aan om de onderlinge contacten per telefoon te intensiveren. Het is goed om in deze tijden van elkaar te weten hoe het gaat, zodat waar nodig extra ondersteuning kan worden georganiseerd. Ook het pastorale team zal de contacten en gesprekken waar mogelijk telefonisch uitvoeren.

Op basis van de laatste stand van zaken m.b.t. het corona virus zal het bestuur zich eind maart beraden over de maatregelen voor april.

Het Bestuur



De kunst van het ontspullen

Op maandagavond 10 februari hadden we een avond met Gera van den Berg, bekend van o.a. het boek *OP ORDE!*

De werkgroep *Minder is Meer* organiseert regelmatig activiteiten om meer bewustzijn te creëren met betrekking tot duurzaam omgaan met onze planeet. Na de lezing van Reinier van de Berg over het klimaat is maandag 10 februari Gera vd Berg onze gast geweest. Als rentmeester hebben we de zorg voor onze aarde. Dat doen we niet goed. Onze ecologische voetstap geeft aan dat we allemaal op te grote voet leven en dus niet goed voor de aarde zorgen. We gebruiken allemaal te veel van de aarde en eigenlijk zou iedere inwoner als compensatie 2000 bomen per jaar moeten planten.

Deze informatie had een grote impact op Gera. Daardoor is zij bewust gaan nadenken over het minimaliseren van spullen en is zij duurzamer gaan leven. Minimaliseren is niet alleen opruimen en spullen weg doen. Minimaliseren is minder gebruiken. Duurzaamheid is minder spullen, meer overzicht, minder (impuls) aankopen, minder grondstoffen gebruiken. Ze gaf als voorbeeld dat er 2500 liter wordt gebruikt om één katoenen T-shirt te maken!

Hoe kun je minimaliseren? Word taxateur van je spullen, bedenk hoeveel je echt

nodig hebt en leef met aandacht en zorg. Begin klein, kijk naar je spullen en bewaar wat je gebruikt. Wat je dubbel hebt leg je in een doos en na een poos breng je de doos vol met spullen naar een tweede handwinkel. Een mooie opmerking van Gera was: *Dat winkeliers gaan opruimen betekent niet dat jij de voorraad moet overnemen!*

Nog enkele praktische tips:

De kledinghangertest: Hang gewassen kleding in je kast hangen met de opening van de hanger naar je toe, in plaats van van je af. Zo kun je zien wanneer en hoe vaak je je kleding gebruik. Wat je niet gebruik leg je weg en na verloop van tijd breng je het weg naar de kringloopwinkel of je geeft het weg aan iemand die het goed kan gebruiken.

De twijfeldoos: Heb je spullen die je niet vaak gebruikt, maar nog niet weg wil doen? Stop deze dan in een doos. Merk je na een bepaalde periode dat je spullen niet hebt gebruikt, geef of breng ze dan weg.

Spullen met een herinnering: Denk aan een speciaal gebruiksvoorwerp of een aandenken. Neem ze weer in gebruik of maak er een foto van die je gemakkelijker kunt bewaren.

Lenen van elkaar: Leen spullen die je niet vaak nodig hebt.

Koop bewust: Koop spullen van glas i.p.v. van plastic. Neem een katoenen tasje mee naar de winkel i.p.v. een plastic zak, koop tweedehands i.p.v. nieuwe kleding. Gebruik alles langer. Slow fashion.

Via 'Trees for All' kun je je vliegreis compenseren door een boom (of meerdere bomen) te laten planten. Vliegmaatschappijen bieden deze mogelijkheid ook al aan, maar wees je er van bewust dat niet je volledige vlucht compenseert.

Na de lezing spraken we in groepjes over een aantal stellingen. Het was een avond die ons nog meer bewust maakte van de noodzaak om duurzaam met onze aarde om te gaan!!!



Jenny Sulkers



Documenten van Adventskerk naar gemeentearchief

Het is 27 november 2019, 10 uur 's avonds. Tijd om de gevulde archiefdozen van zolder te halen en in de auto van de voorzitter te laden. Gevulde archiefdozen die het resultaat waren van noeste arbeid van een klein clubje enthousiastelingen met hart voor de geschiedenis van de Adventskerk. Een clubje dat regelmatig bij elkaar kwam om onder toezicht van Ronald Grootveld, professioneel archivaris, documenten te ordenen en te ontdoen van honderden nietjes.

In 2015 schoot ik Ronald Grootveld aan. We hadden het over de Adventskerk en het archief dat al jarenlang op zolder in diverse dozen stond te verpieteren. Alles lag door elkaar, zo nu en dan schoot een zilvervisje langs, en de gedachte dat er wel eens brand kon uitbreken.....

Met zijn liefde voor alles wat met de geschiedenis van Zoetermeer te maken heeft, schreef Ronald mij begin januari 2016 een mail waarin hij vertelde dat hij voor het gedenkboekje 1995 (onze leden roepen van 'Het blauwe boekje') van de Adventskerk het archief van de Vereniging van vrijzinnig hervormden Zoetermeer vanaf 1914 had geraadpleegd. Dat bestond toen uit enkele notulenboeken en los materiaal dat destijds bij de familie Lafeber stond. Hij was benieuwd of dat materiaal er nog was, en zo ja, om dan alle nog bestaande documenten via het Historisch Genootschap onder te brengen in het Gemeentearchief Zoetermeer. Zo'n interessant stuk Zoetermeerse geschiedenis moest toch bewaard worden!

Het duurde nog anderhalf jaar voordat ik de voorzitter van de Adventskerk, Nico van Walsum, hierover schriftelijk inlichtte met de vraag om dit binnen het komende bestuursoverleg te bespreken en een start in november te maken. Die start kwam er, en wel op 22 november 2017. Met een aantal mannen en één vrouw sterk kwamen we regelmatig op de zaterdagmorgen bijeen: Ronald Grootveld, Max Hofman, Toon Vessies, Cees Moerman, Nico van Walsum en ondergetekende.



De enorme hoeveelheid dozen werd van zolder, via een wiebelige ladder, gehaald. Een grove selectie volgde, en veel kon bij het oud papier zoals dubbele exemplaren en documenten van landelijke verenigingen. Daarna werd alles gerangschikt wat maar gerangschikt kan worden: denominatie, VCGZ, bestuur, financiën, gebouw, leden, organisatie, PR, samenwerkingsverband, het blad Nieuwe Wegen, foto's en dat alles naar periode. In totaal maakten we 151 mappen aan die in 27 dozen werden gestopt conform de regels van de (archief)kunst dankzij de expertise van Ronald. Het officiële archiefmateriaal (de dozen en zuurvrije omslagen) ontvingen we vanuit het Stadsarchief Zoetermeer.

Tenslotte volgde de 'Overeenkomst van inbewaringgeving' die werd ondertekend door Nico van Walsum als voorzitter van de VCGZ, en Leonard Korevaar als



gemeentearchivaris. In deze overeenkomst staat o.a. verklaard dat het Stadsarchief van Zoetermeer het archief van de Adventskerk Zoetermeer over de periode 1914-2015 heeft opgenomen en dat het archief nader is beschreven in de inventaris die als bijlage aan de overeenkomst is toegevoegd. Het archief blijft eigendom van de VCGZ. De klus is geklaard, een interessant stuk Zoetermeerse geschiedenis is veilig gesteld. Met dank aan Nico, Ronald, Cees, Max, Marcia en Toon.

Marcia Boeijsinga



Bloemen

Beste leden en belangstellenden,
er zijn verjaardagen die je liever
overslaat omdat iedereen er wat van
vindt. Maar als er dan toch aan je
gedacht wordt, dan ben je blij verrast.
Hartelijk dank voor de prachtige en
kleurrijke bloemen die ik begin januari
vanuit de Adventskerk ontving.

Wieger Visser

Beste leden en belangstellenden,
hartelijk bedankt voor de mooie bos
bloemen die ik ontving op mijn
verjaardag. Ik ben er erg blij mee! Met
vriendelijke groet,

Jetty de Wit

Einde van de nacht

Een oude rabbi vraagt aan zijn leerlingen: ‘Hoe kun je het moment bepalen waarop de nacht ten einde is en de dag begint?’

‘Is het 't moment dat je uit de verte een hond van een schaap kunt onderscheiden?’
vraagt één van zijn leerlingen

‘Nee,’ zegt de Rabbi.

‘Is het 't moment dat je uit de verte een dadelboom van een vijgenboom kunt onderscheiden?’ vraagt een ander.

‘Nee.’ zegt de Rabbi.

‘Maar wat is het dan?’ vragen de leerlingen.

‘Het is als je in het gezicht van een mens kunt kijken en daarin je zuster of je broeder ziet. Tot dat moment is de nacht nog bij ons.’

(ingezonden door Toon Vessies)



Actie Kerkbalans

Tijdens de ‘Actie Kerkbalans’ doen kerken een beroep op plaatselijke geloofsgemeenschappen voor een financiële bijdrage. Jaarlijks vragen zij hun leden in de tweede helft van januari een financiële bijdrage te leveren aan hun eigen plaatselijke kerk. De kerk ontvangt geen subsidie. Het onderhoud van gebouw, de koffie, voorgangers, organisten, schoonmaak en activiteiten kosten geld.

Daarom is er de Actie Kerkbalans. De periode voor de Actie Kerkbalans is al weer voorbij. Hartelijk dank voor alle reacties en de spontane eigen bijdragen. Mocht u nog geen bijdrage

hebben geleverd dan kan dit uiteraard nog. In de komende **ALV** die op **11 mei** zal plaatsvinden worden alle financiële zaken van het afgelopen jaar weer besproken.

Met vriendelijke groeten,
Nicolet Veldman, penningmeester

Fluitekruid

een overdaad aan fluitekruid
heeft langs de singel
nu voorgoed de lente ingeluid
vrolijk staat het wit te wuiven
om het zonlicht te verstuiven
dat in duizend glinsteringen
wiegend kaatst op rimpelingen

water kruid
en licht
verdichten zich
tot inspirerend evenwicht

Oeke Kruythof

(ingezonden door Toon Vessies)



Feest van de Geest 2020: ‘In Vuur en Vlam’

De Adventskerk doet ook dit jaar weer mee met het Feest van de Geest. Een landelijk evenement dat elke twee jaar plaats vindt tijdens Hemelvaart en Pinksteren. Een feest dat kerken, architectuur van de kerkgebouwen en kunstenaars met het Pinksterverhaal verbindt.

Zoetermeer is vertegenwoordigd met een tiental kerken en zo'n twintig Zoetermeerse kunstenaars. De kunstenaars stellen hun werk tentoon in een door hen uitgekozen kerk. Elke kunstenaar maakt één werk speciaal voor dit Feest van de Geest 2020 met als thema ‘In Vuur en Vlam’.

De Adventskerk heeft dit jaar de eer diverse kunstwerken tentoon te stellen van **Anneke Otten en Brigitte Beck**. Elk van hen maakt speciaal voor dit Feest van de Geest een kunstwerk geïnspireerd op het thema ‘In Vuur en Vlam’. Deze werken worden in de overweging van de Pinksterdienst meegenomen. En dat is best wel spannend! Want raken jouw eigen gedachten van het kunstwerk ook de gedachten van de predikant? Een mooi moment om na de dienst hierover met elkaar in gesprek te gaan.

De kunstwerken zijn te bezichtigen vanaf Hemelvaartsdag tot en met Pinksterzondag. De kunstenaars zullen zoveel als mogelijk aanwezig zijn om de

kunstwerken zelf toe te lichten.

Wanneer?

Donderdag 21 tot en met zondag 24 mei (hemelvaart), van 13.00u tot 17.00u

Vrijdag 29 mei tot en met maandag 1 juni (Pinksteren), van 13.00u tot 17.00u

Vrijwilligers gevraagd

Voor de in totaal acht middagen dat de kerk geopend is, zijn we hard op zoek naar vrijwilligers die de bezoekers willen verwelkomen. Heb jij, heeft u zin om gastheer, -vrouw te zijn? Voor twee uurtjes, of voor een hele middag? Meld u dan aan bij Marcia Boeijinga via email marcia.boeijinga@gmail.com, of via 06-29359675. U zult er geen spijt van hebben! De energie die de kunstwerken en de kerk zelf uitstralen, de bezoekers die benieuwd zijn naar wat zij zullen aantreffen, de muziek op de achtergrond, een praatje hier en daar: ze zorgen samen met de rust van het Wilhelminapark rondom de kerk voor een inspirerende ervaring.

Marcia Boeijinga



Anneke Otten



Brigitte Beck

Kerstcollecte en kerstinzamelingen 2019

Tijdens de Kerstperiode is er door de leden van de VCGZ geld geschonken voor twee goede doelen, namelijk Piëzo en De Mamas. Voor beide doelen hebben we 200 euro kunnen overmaken. Van De Mamas hebben we een mooie bedankbrief

ontvangen. Onderaan de brief was nog met pen bijgeschreven: “Wat een verrassing om zo'n royale gift spontaan te mogen ontvangen!”.

Nicolet Veldman, penningmeester

***Namaste* – elkaar innerlijk groeten**

Op zaterdagochtend 7 maart verzorgden wij de maandelijkse meditatie in onze Adventskerk. Het was toen al duidelijk dat huggen en handen schudden op de achtergrond dienden te blijven. Bij het verwelkomen van de deelnemers aan de meditatie begroette ik hen bij de voordeur met “Mag ik je innerlijk groeten...?” De noodzaak hiertoe werd door iedereen begrepen en menige glimlach werd uitgewisseld. Een enkeling beantwoordde de groet met “Namaste”. Deze Hindoestaanse groet betekent vrij vertaald “Ik groet het licht in jou”.



Het thema van deze meditatie was ‘Levenskracht’. Hieronder een compacte weergave:

Na een wel heel lange herfst zien we een vroeg uitbotten van de natuur. Kiemkracht..., levenskracht..., alles krijgt kleur..., een nieuwe frisheid dient zich aan. Mooie woorden die we veelal gebruiken om de natuur en haar elementen te beschrijven. Deze woorden klinken zo heerlijk positief en opbouwend. Toch ontmoeten we ook mensen bij wie de levenskracht – het verlangen vrijuit te leven – onder druk staat.

Soms verkeren mensen langdurig in een ondoorzichtig mistig kijken zonder zien, zonder uitzicht. In hun aanwezigheid kan het schrijnend zijn om deze woorden te bezigen. In hun aanwezigheid kunnen we misschien beter vertragen en verstillen..., rust brengen door ruimte te maken voor wat nog niet gezegd..., nog niet verwoord kan worden..., als het ware meditatief worden zónder verwachting... zónder oordeel... In deze rust die ruimte brengt kunnen wij ook zelf worden aangeraakt door de ander die zoekt en worstelt in een onzeker niet weten. Hier ligt ook een groot verschil met de natuur... De natuur kan niet anders dan ontkiemen... uitbotten... tot leven komen... tot aan een opnieuw vergankelijk worden... zo kunnen mensen door al hun vergankelijke ervaringen worden tot een

voedingsbodem voor verdieping en verrijking. Hopelijk zodanig dat we steeds weer recht kunnen doen aan de grote en kleine noden in onze binnen- én buitenwereld.

Ontdek stapsgewijs de zin van je bestaan
die jou met alle levenden verbindt.
Doe vanuit jouw zuiver hart...
wat oprecht is, wat ogen opent en wat optilt.
Jij, en allen onderweg naar verwarmend licht.

Wij wensen u en jou rust en ontspanning in tijden van corona,

Saskia Stolwijk en Toon Vessies

Kerk in Zoetermeer, een blad boordevol informatie



Kerk in Zoetermeer is een levendige uitgave van de Protestantse Gemeente Zoetermeer. Een enthousiaste redactie komt regelmatig bijeen om informatie van alle protestantse kerken in Zoetermeer met elkaar te delen. Ook die van de Adventskerk. En er is veel informatie!

Het nieuwsblad verschijnt tien keer per jaar, met twee dubbelnummers in de zomermaanden. Aan het blad is bovendien de katern 'Gemeentenieuws' toegevoegd met nieuws per wijk. Elk nummer bespreekt een bepaald thema. In maart is dat de 'Veertigdagentijd, met rituelen en (kleuren)symboliek', in april 'Pasen – bevrijding' en in mei/juni is het en vlam', verwijzend naar Pinksteren en naar het Feest van de Geest dat in de maand mei, ook in de Adventskerk, plaats vindt.

thema 'In vuur

het Feest van de Geest dat in de maand mei, ook in de Adventskerk, plaats vindt.

Bent u geïnteresseerd in wat in Zoetermeer op kerkelijk gebied gebeurt, en wilt u dat nieuws maandelijks thuis ontvangen? Dat kan! Geef uw naam en adres dan door naar info@kerkinzoetermeer.nl of neem contact op met het Kerkelijk Bureau: tel. 079-316 82 56. Jaarlijks wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd: richtbedrag 22 euro. Bijdragen en giften kunnen overgemaakt worden op rek.nummer NL15 RABO0373733704 t.n.v. Protestantse Gemeente Zoetermeer Kerkblad.

Marcia Boeijsinga



De kerktuin

De kerktuin wordt beheerd door een groep enthousiastelingen, die er voor zorgen dat de tuin er door het jaar heen pico-bello bij ligt. Zo nu en dan is er een jaar dat we iets extra's uitvoeren. Twee seizoenen geleden hebben wij bijvoorbeeld een nieuw tuinschuurtje gekregen. Ook dit jaar gaan wij weer iets nieuws doen. Bij het vorig najaarsonderhoud is er een stukje

van de bossage achter in de tuin verwijderd. Dit was een verwilderd stuk waar onder andere de wilde braam woekerde. Het is de bedoeling om daar vruchtdragende struiken en/of insect-minnende struiken te planten. De definitieve keuze moet nog worden gemaakt. Als u ideeën heeft, dan kunt u dit bij mij melden. De tuincommissie kan altijd nog extra hulp gebruiken. Groene vingers zijn niet nodig, enthousiasme volstaat.

Nico van Walsum, tuincoördinator

Stille Week in de aanloop naar Pasen

In de Stille Week voor Pasen zijn er elke dag vespers in de Ichthuskerk, waaraan wij kunnen deelnemen. Op maandag 6 april tot en met woensdag 8 april beginnen de vespers om 19.30 uur in de Ichthuskerk (Parkdreef 258, 2724 EZ Zoetermeer). Bij één van deze vieringen zal ons bestuurslid Wieger Visser voorgaan.

Op Witte Donderdag 9 april hebben wij in de Adventskerk een Avondmaalsviering om 19.30 uur. Daarbij zal Da. Durkje Sikkema voorgaan.

Op Goede Vrijdag 10 april kunt u weer om 19.30 uur terecht in de Ichthuskerk voor een vesperviering.

Op Stille Zaterdag 11 april is er om 22 uur 's avonds een Paaswake in de Ichthuskerk; Ds. Karl van Klaveren zal ook een bijdrage leveren aan deze dienst.

Als u overweegt om de vieringen in de Stille Week te bezoeken, dan kunt u het beste eerst de websites van de Ichthuskerk en van de Adventskerk raadplegen om te checken of het wel doorgaat i.v.m. de corona-crisis. De website van de Ichthuskerk: www.pwzn.nl; De website van de Adventskerk: www.vcgz.nl.

Het kleine toilet is vernieuwd

Al jaren werd er geklaagd over het kleine toilet en met name over de hygiëne. Het toilet werd weliswaar regelmatig schoongemaakt, maar beef er toch groezelig uitzien. Het bestuur heeft toen besloten om tot vervanging over te gaan. Dit werd mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage uit de kerstcollecte



en van de VVP, waarvoor alle mensen die daarvoor hebben gegeven hartelijk worden bedankt. Inmiddels



zijn we al helemaal vertrouwd met het nieuwe sanitair en zijn we de oude situatie al bijna vergeten. Om de herinnering nog even op te poetsen hierbij nog wat foto's. Als laatste onderdeel van dit project zal het toilet nog dit jaar worden geschilderd, evenals het portaal onder de toren. Met deze renovatie sluiten we het laatste deel van de kerkrenovatie af. Deze begon met het herstellen en schilderen van de binnenmuren in de kerkzaal.

Nico van Walsum, voorzitter
(Foto's: Marcia Boeijinga)

Kerkdiensten VCGZ

Voor de maand maart zijn alle kerkdiensten afgelast in verband met de coronacrisis. Ook daarna kan het zijn dat kerkdiensten zullen worden afgelast. Daarover ontvangen alle leden, vrienden en deelnemers nadere informatie per e-mail of post begin april. Bent u onzeker of een kerkdienst in april, mei of juni doorgaat bel dan met ds. Karl van Klaveren, tel. 06-11041992. Alle kerkdiensten beginnen om 10.30 uur. Alleen op Witte Donderdag start de dienst 's avonds om 19.30 uur.

<i>Datum</i>	<i>Voorganger</i>	<i>Organist</i>	<i>HVD</i>	<i>Deurdienst</i>
15-03-20	Geen dienst			
22-03-20 <i>afgelast</i>	Ds. P. Wilbrink	Dhr. H. Ruiter	Dhr. W. Visser	Mw. M. Boeijinga
29-03-20	Geen dienst			
05-04-20	Geen dienst			
09-04-20; 19.30 uur Witte Donderdag 19.30 uur	Da. D. Sikkema	Dhr. J. Dekkers	Dhr. W. Visser	N.v.t.
12-04-20 Pasen	Da. M. van Zoest	Dhr. J. Dekkers	Mw. J. Sulkers	Mw. N. Veldman
19-04-20	Geen dienst			

26-04-20	Ds. K. van Klaveren	Dhr. H. Ruiters	Dhr. W. Visser	Mw. M. Boeijinga
03-05-20	Geen dienst			
10-05-20	Mw. N. Verburg	Dhr. J. Dekkers	Dhr. T. Vessies	Mw. H. Bridié
17-05-20	Geen dienst			
24-05-20	Geen dienst			
31-05-20 Pinksteren	Ds. K. van Klaveren	Dhr. H. Ruiters	Dhr. W. Visser	Mw. M. Boeijinga
07-06-20	Geen dienst			
14-06-20	Ds. K. van Klaveren	Dhr. J. Dekkers	Dhr. W. Visser	Mw. N. Veldman
21-06-20	Geen dienst			
28-06-20	Ds. K. Holtzapffel	Nog in te vullen	Dhr. W. Visser	Mw. M. Boeijinga
05-07-20	Geen dienst			

Activiteiten VCGZ

Voor de maand maart zijn alle activiteiten afgelast in verband met de coronacrisis. Ook daarna kan het zijn dat activiteiten zullen worden afgelast. Daarover ontvangen alle leden, vrienden en deelnemers nadere informatie per e-mail begin april. Bent u onzeker of een kerkdienst in april, mei of juni doorgaat bel dan met ds. Karl van Klaveren, tel. 06-11041992. Alle kerkdiensten beginnen om 10.30 uur. Alleen op Witte Donderdag start de dienst 's avonds om 19.30 uur.

<i>Dag</i>	<i>Datum</i>	<i>Activiteit</i>	<i>Locatie</i>	<i>Tijdstip</i>
Maandag	16-03-20 <i>afgelast</i>	Filosofen over de tien geboden	Adventskerk	15.00 uur
Maandag	16-03-20 <i>afgelast</i>	Filosofen over de tien geboden	Adventskerk	20.00 uur
Maandag	23-03-20 <i>afgelast</i>	Divina Commedia in de kunst	Adventskerk	20.00 uur
Maandag	30-03-20 <i>afgelast</i>	Krant op tafel	Adventskerk	15.00 uur
Zaterdag	04-04-20	Leven in aandacht	Adventskerk	09.30 uur
Maandag	06-04-20	Filosofen over de tien geboden	Adventskerk	15.00 uur
Maandag	06-04-20	Filosofen over de tien geboden	Adventskerk	20.00 uur

Maandag	27-04-20	Krant op tafel	Adventskerk	15.00 uur
Zaterdag	02-05-20	Leven in aandacht	Adventskerk	09.30 uur
<i>Afgelast</i>	<i>Afgelast</i>	Wereldreligies	N.v.t.	<i>Afgelast</i>
Maandag	18-05-20	Filosofen over de tien geboden	Adventskerk	15.00 uur
Maandag	18-05-20	Filosofen over de tien geboden	Adventskerk	20.00 uur
Zaterdag	06-06-20	Leven in aandacht	Adventskerk	09.30 uur
Maandag	08-06-20	Filosofen over de tien geboden	Adventskerk	15.00 uur
Maandag	08-06-20	Filosofen over de tien geboden	Adventskerk	20.00 uur

Alle inzenders willen wij hartelijk danken
voor hun bijdrage!

*Eindredactie nieuwsbrief:
Jolande Annema en Karl van Klaveren*

*Website van de Adventskerk:
www.vcgz.nl*

*Bankrekeningnummer van de VCGZ:
NL 07 INGB 0003 1665 56*

