



Ilya Leonard Pfeijffer: ‘Meer dan goden’

Weinig ruimte voor de column in deze maand waarin we als kerk weer van start gaan. Vredesmaand ook! Ik zal het kort houden en geef u ter overweging een bon mot van Tolstoj: ‘Om gelukkig te zijn, moet men in het geluk geloven.’ Ik vind dat wel een fascinerende gedachte. Tja, zo bedacht ik me toen ik het las, is het werkelijk zo dat we in God geloven? Of is God het geloof? God als zelfvervullende profetie van hoopvol denken! Of zoals Ilya Leonard Pfeijffer het in VPRO’s Zomergasten zei in een reactie op het pessimisme en cynisme van onze tijd: ‘Ik denk niet dat we goden nodig hebben. Maar we hebben het nodig om te geloven. Geloven hebben we meer nodig dan goden.’

Aldus schreef ik deze week in de nieuwsbrief van de Haagse Houtrustkerk. Ik drukte me nogal cryptisch uit door ruimtegebrek. Gelukkig is er in de nieuwsbrief van de Adventskerk meer ruimte om te reflecteren op deze fascinerende uitzending

van *Zomergasten* met Ilya Leonard Pfeijffer. Misschien heeft u hem ook gezien. Het was op zondag 23 augustus.

Met stijgende belangstelling bekeek ik dit optreden van Nederlands grootste dichter en schrijver, die sinds 2008 in het Italiaanse Genua woont. Italië was het hoofdthema van de uitzending. Maar wat mij vooral fascineerde was dat ik er een trendbreuk in ontwaarde. Had u dat ook? Ilya kwam niet uit de kast als katholiek, zoals ooit Gerard Reve. (Wat destijds een schokgolf teweeg bracht met veel critici die twijfelden aan zijn oprechtheid. O schone ironie: ze konden het niet geloven.) Nee, bij Ilya ligt het anders. Hij verzet zich niet tegen het geloof zoals dat decennialang gebruikelijk is geweest in literaire kring. Maar hij omarmde de religie ook niet. Hij leek er eerder een diepere vergeten laag van te willen aanboren. Er een verborgen waarde in te ontdekken. Ik kan er niet goed de vinger opleggen wat het precies was, maar het hierboven aangehaald citaat komt misschien het dichtst in de buurt. Ik zal het in context citeren:



*Gesprek na het vertonen van een fragment uit de befaamde Netflix-serie 'Messiah':
(Afkortingen: JA = Jeanine Abbring, ILP = Ilya Leonard Pfeijffer)*

JA: Waarom wilde je hiermee afsluiten? Je avond?

ILP: Omdat het ... Hij [*Al-Masih*] komt dan bij dat meer...

JA: De Lincoln Memorial Reflective Pool. Zijn we achter gekomen. Dat we daar niet achter kwamen, zij ons vergeven.

JLP: Dank je wel. ... En dan denk je natuurlijk: Hij gaat over dat water lopen. Maar dat gaat hij niet doen. Hij gaat een toespraak houden. En een grimmige toespraak. Het is een toespraak met weinig hoop. En dan gaat hij *toch* over het water lopen. Hij *is* gewoon de messias. Hij is het echt. En dan vervolgens krijg je de hele cynische internetcommunity over je heen, die op allerlei manieren gaat uitleggen dat het een hoax is, dat het niet echt is.

JA: Ik zit ook wel een beetje in dat kamp. James Randi, ook niet de minste. Hij heeft al heel wat mensen ontmaskerd.

ILP: En natuurlijk is het goed om in dat kamp te zitten. Maar uiteindelijk moeten we wel blijven durven om ergens in te geloven. En daarom wou ik dit als laatste fragment.

JA: Ik wilde graag iets aanhalen uit een van jouw bijbeltjes. Ik weet niet of je weet wat ik bedoel.

ILP: Bijbeltjes? Nee, ik weet niet wat je bedoelt.

JA: Een boekje dat ik ook heb gelezen. Een boekje dat een paar keer in jouw werk wordt genoemd.'

ILP: Aah dat!

JA: Ik heb het honderste hands op de kop getikt ergens.

ILP: Dat is inderdaad een van mijn bijbeltjes. Bron van al mijn kennis...

JA: *Bluff your way into the classics*. Bluff your way into an interview, zou misschien een boek zijn dat ik nog eens zou moeten lezen. Daarin staat een citaat van Ovidus. Vrij vertaald zegt Ovidus: 'We hebben nu eenmaal goden nodig. Dus is het ook raadzaam en nuttig om te geloven dat ze bestaan.'

ILP: Ik zou dat iets veranderen. Ik denk niet dat we goden nodig hebben. Maar wat we nodig hebben, is geloven dat ze bestaan. Ook al bestaan ze niet. En als dat niet lukt, moeten we ergens anders in geloven. Maar we hebben het nodig om te geloven. Geloven hebben we meer nodig dan goden.

JA: En in wie of wat geloof jij?

ILP: Ik geloof dat het mogelijk is om iets in deze wereld te verbeteren. Ik geloof



dat het mogelijk is om een goed mens te zijn en ook al is het maar voor een kort moment en voor weinig medemensen iets te betekenen.

JA: Ik vind het een mooi geloof.

ILP: Als je dat geloof verliest, dan is het volgens mij minder de moeite waard om te leven.'

De rijkdom van religie, haar vergeten boodschap voor de geseclariseerde cultuur, is de moed om ergens in te geloven: hoopvol in het leven te staan. Aldus de grote schrijver. Die moed lijkt ondergesneeuwd onder dikke lagen ironie en cynisme. Eerder in het gesprek liet Ilya zien dat hij de ironie wel degelijk liefheeft, maar dan wel ironie met een serieuze ondertoon. Hij vreest de platte ironie. De kaalslag die zich voordoet in onze samenleving die niets meer gelooft, alles betwijfelt.



Geloven, zo realiseerde ik me door dit gesprek, is geen religieus woord. Het is een intermenselijk begrip. Denk aan het lied 'Zij gelooft in mij' van volkszanger Hazes. Of om het met de woorden van een oude monnik te zeggen, Maarten Luther: 'Je gelooft in datgene waar je je hart aan hecht. Ook de duivel gelooft dat God bestaat. Dat is geen geloof.' Geloof is een kwestie van voelen. Van de vraag waar je hart is. Het is geen kwestie van verstand. Ik denk dat daar ook de oorzaak ligt van de secularisatie: dat we van geloof teveel een *religieus weten* hebben gemaakt. Dat is het niet. Het is hopen, verlangen, vermoeden dat er meer is tussen hemel en aarde

dan liefdeloosheid, onverschilligheid, wantrouwen, cynisme, onrecht, etcetera.

Ik vertaal momenteel een prachtige reeks (bijna filosofische) boeken over de Tora van de Engelse rabbijn Jonathan Sacks voor uitgeverij Skandalon. Van de bijbelse profeten kennen we de gedachte dat de diepste kern van godsdienst mensendienst is: ‘Ik heb een afkeer van jullie feesten, jullie samenkomsten verdraag ik niet. Laat liever het recht stromen als water en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek.’ (Amos 5). Sacks wijst erop dat reeds Abraham op die manier een spiegel kreeg voorgehouden door God: ‘Want ik heb hem uitgekozen, hij moet zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voorhouden de weg te volgen die ik wijs, *door rechtvaardig en goed te handelen*’ (Genesis 18). Liefde is het toverwoord. Mededogen en gerechtigheid. Van Abraham tot Jezus, die de belichaming werd van die essentie – een kern die ten diepste God zelf is.

ds. Karl van Klaveren

Vredesweek: ‘Vrede verbindt verschil’

Van zaterdag 19 tot en met zondag 27 september vindt de Vredesweek plaats. Vrede is niet vanzelfsprekend. Het vraagt onze voortdurende aandacht. Vooral in een tijd van verharding in onze eigen samenleving en non-stop geweld elders. Maar het kan anders. Daarom organiseert PAX elk jaar de Vredesweek met veel lokale activiteiten.

Tijdens de Vredesweek van dit jaar is het thema: ‘Vrede verbindt verschil’, omdat het belangrijk is om het verhaal van de ander te leren kennen, in plaats van te blijven hangen in het eigen gelijk.

Genoemd thema wordt door PAX als volgt toegelicht op haar website: “De toenemende diversiteit in Nederland roept veel reacties op.

De Vredesweek gaat dit jaar over het omgaan met die verschillen. Verschillen in cultuur, gebruiken, huidskleur en religie. Verschillen in morele opvattingen en de



spanningen die dit oproept met de vrijheid van meningsuiting en de fundamentele gelijkheid van mensen.”

Ook in onze regio zijn er activiteiten in het kader van de Vredesweek; raadpleeg hiervoor de online agenda op www.vredesweek.nl



Regenboogzegen

Mijn moeder, ds. Rio Boeijinga - Alders († 2014), zegende de gemeenteleden aan het einde van de dienst graag met de Regenboogzegen van ds. Janneke Nijboer. In een enigszins door mijn moeder bewerkte vorm is dit de volgende, prachtige tekst:

Ik zegen je met rood van de passie, *jij leeft!*

Ik zegen je met oranje van de opgaande zon, *troostrijk!*

Ik zegen je met geel van narcissen, *sta op en GA!*

Ik zegen je met groen van gras, *'n vaste bodem onder je voeten!*

Ik zegen je met blauw van water, *om af te spoelen waar je op stukloopt in het leven!*

Ik zegen je met paars, hoop! *Dat als een mantel om je heen geslagen ligt.*

Ik zegen je met Gods licht, *waarin alle kleuren samensmelten en wij de weg van gerechtigheid gaan!*

Amen

Marcia Boeijinga

Eeuwigheidszondag in de Adventskerk

Op zondag 22 november zal het kerkelijk jaar weer worden afgesloten met Eeuwigheidszondag. Op die zondag zullen we in de Adventskerk een speciale herdenkingsdienst houden onder leiding van gastpredikant mevrouw Nel Verburg.

Tijdens deze speciale dienst herdenken wij onze leden, die zijn overleden in het afgelopen jaar. Deze overledenen worden met name genoemd en voor elk van hen wordt een kaars aangestoken. Vervolgens wordt een korte stilte in acht genomen. Hierna wordt elke kerkbezoek(st)er in de gelegenheid gesteld om een waxinelichtje aan te steken ter nagedachtenis aan zijn of haar eigen overleden dierbaren.



Ons nieuwe jaarprogramma

De laatste keer dat we kring of lezing organiseerden was in het voorjaar. Inmiddels gelden er andere maatregelen. Daarom gaan we met frisse moed van start, maar wel binnen de noodzakelijke grenzen. De r is in de maand. De r van restart. De r van ruim baan voor een nieuw seizoen vol activiteiten. We vergeten die andere r (die van het RIVM) niet, maar willen het wel mogelijk maken om elkaar weer te ontmoeten en te spreken. Want ook dat behoort tot het hart van het kerk-zijn.

Hieronder volgt een overzicht van de activiteiten van de eerste helft van het seizoen. Nieuw is de serie *The Story of God* met Morgan Freeman, die de plaats inneemt van de lunchbios. Wel hebben we het wijs geacht om dit seizoen geen maaltijden te organiseren. Omdat we toch iets wilden doen met beeld en geluid deze prachtige documentaire serie over levenbeschouwing en religie. Overigens hoeft u zich niet op te geven voor deze activiteiten. De ervaring leert dat er gemiddeld zo'n 5 tot 15 mensen op de activiteiten afkomen, waardoor we in staat zijn om alle kringen en lezingen te houden in de kerkzaal. Wel is er een limiet die afgesproken is, die op 15 deelnemers ligt tenzij er ook koppels bij zijn. In dat geval kan het getal groter zijn omdat deze mensen naast elkaar kunnen zitten. Mocht u nog geen exemplaar van het jaarprogramma hebben ontvangen dan kunt u dat aanvragen bij: Marja Hofman – e-mail: secretaris@vcgz.nl / tel. 079-3520430.



THE STORY OF GOD

Morgan Freeman op zoek naar God

Op Netflix is een documentaire serie te zien die niet alleen de moeite waard is om te bekijken, maar ook om te bespreken: The Story of God. In deze serie voert acteur Morgan Freeman ons langs de vele religies op aarde, maar onderzoekt ook de antwoorden die de wetenschap zou kunnen geven op de grote levensvragen. Veelal zijn ervaringen uit zijn eigen leven aanleiding om op zoek te gaan. Alle grote vragen komen aan bod: Waar komt de wereld vandaan? Is er leven na de dood? Is er zoiets als God? Hoe moet je het kwaad zien in de wereld? Bestaan er wonderen? Morgan Freeman reist de hele wereld over en bezoekt opgravingen die ons vertellen over

vooroudergeloof, hindoeïstische tempels, heilige plaatsen van de Maya's, maar ook laboratoria waarin men de hersenen onderzoekt om te zien of religieuze ervaringen daar zijn te traceren.

We komen bij elkaar in de kerkzaal. Na afloop bespreken we de film en het thema dat daarin aan de orde komt, ook vanuit onze eigen ervaring. Als het ons goed bevalt, gaan we volgend seizoen verder. Aan bod komen in dit seizoen:

12 oktober – ‘Beyond death’ (over leven na de dood)

9 november – ‘Who is God?’ (over beelden en ervaringen van God)

1 februari – ‘Why does evil exist?’ (over de kwestie van het kwaad)

1 maart – ‘The power of miracles’ (over wonderen)

Datum: op bovengenoemde data in de kerkzaal op groot scherm te zien

Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3

Tijd: om 20.00 uur

Kosten: vrijwillige bijdrage voor thee of koffie

Informatie: Karl van Klaveren, tel. 06-11041992



LEVEN IN AANDACHT

Boeddhistisch-christelijke meditatie

Elke eerste zaterdagochtend van de maand een uur meditatie voor beginners en gevorderden. Veel mensen denken dat meditatie een je terugtrekken uit de wereld is. Ten onrechte, want het is een levenswijze die je juist leert te genieten en vredig aanwezig te zijn bij alles wat je doet en laat. Boeddhistische meditatie en christelijke levensbeschouwing bieden steeds meer mensen een manier om vanuit betrokkenheid helder in de wereld te staan. Tijdens dit uur worden enkele lange momenten van stilte afgewisseld met het zingen van enkele mantra's, een ontspanningsoefening en een korte overweging. Er is aandacht voor goed zitten vanuit bewuste concentratie op lichaam en ademhaling. Na afloop is er gelegenheid tot het drinken van een kopje thee. De meditaties worden gegeven door Saskia Stolwijk (lichaamsgericht therapeut) en Toon Vessies (geestelijk verzorger). Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het gebruik van de kerk.

Data: elke eerste zaterdag van de maand (5 september t/m 5 juni) ook op Stille Zaterdag 3 april

Tijd: om 9.30 uur, inloop vanaf 9.15 uur

Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer

Kosten: vrijwillige bijdrage voor koffie en thee
Informatie: Saskia Stolwijk en Toon Vessies, tel. 06-30398712



ERFENIS ZONDER TESTAMENT

Filosofen over de tien geboden

In het afgelopen seizoen kwamen we door de coronacrisis niet toe aan de tweede helft van het boek *Erfenis zonder testament: Filosofische overwegingen bij de tien geboden* (Lemniscaat 2015). In dit boek gaan de filosofen Hans Achterhuis en Maarten van Buuren op zoek naar eigentijdse antwoorden op oeroude ethische vragen. Daarbij maken ze gebruik van de inzichten van filosofen, filmmakers en schrijvers en eigen verhalen, waarmee ze de problematiek op onverwachte wijze belichten. Deze leeskring wordt begeleid door ds. Karl van Klaveren, die ook filosofisch vertaler is. Van deelnemers wordt gevraagd vooraf thuis de aangegeven pagina's te lezen.

Aan de orde komen in deze eerste helft van het seizoen:

21 september – Het zevende gebod (p. 163-182) belicht vanuit Aristoteles, Plato, Tristan en Isolde en de katharen

19 oktober – Het achtste gebod (p. 183-202) belicht vanuit Thomas Picketty, de kleinschaligheidsfilosofie, Thomas van Aquino en John Locke

16 november – Het negende gebod (p. 203-223) belicht vanuit Nietzsche, Augustinus, Immanuel Kant, Jeremy Bentham, Machiavelli en Sartre

14 december – Het tiende gebod (p. 224-250) belicht vanuit het boeddhisme, Karen Armstrong, René Girard, Rousseau, Kieslowski en John M. Keynes

In het nieuwe jaar, in januari, gaan we in deze filosofiekring verder met *Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat* (2018), een boek van wetenschapsfilosoof Maarten Boudry. Dat leek ons wel bemoedigend in deze tijd vol schijnbare rampen.

Data en tijd: op bovengenoemde data in de kerkzaal in plaats van de kleine zaal; er is een middagkring (15.00 uur) en een avondkring (20.00 uur) waaruit u kunt kiezen

Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3, Zoetermeer

Kosten: 5,00 voor niet-leden en gratis voor leden

Informatie en aanmelding: Karl van Klaveren, tel. 06-11041992

DE KRANT OP TAFEL

Gesprekskring over de actualiteit

In deze gesprekskring wordt de deelnemers gevraagd om thuis stukjes uit de krant te knippen en mee te nemen voor een gezellige discussie (we maken nooit ruzie over politiek!) over de actualiteit. Vóór de koffie inventariseren we de oogst. Na de pauze gaan we met elkaar in gesprek. De praktijk leert dat we zo al het belangrijke nieuws bespreken. Overigens mag u ook iets meebrengen uit uw persoonlijk leven, zoals een geboortekaartje of een foto. Ook daarover kunnen we in gesprek gaan. De kring is bedoeld om elkaar te ontmoeten bij een kop koffie of thee en wordt al jaren zeer gewaardeerd door de deelnemers. Sluit u gerust aan! Hoe meer zielen...



Data en tijd: elke laatste maandag van de maand om 15.00 uur (28 september, 26 oktober, 30 november, 25 januari, 22 februari, 29 maart, en 26 april); in december is er geen bijeenkomst. We komen bijeen in de kerkzaal in plaats van de kleine zaal.

Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3

Tijd: 15.00 uur

Kosten: vrijwillige bijdrage voor thee of koffie

Informatie: ds. Karl van Klaveren, tel. 06-11041992



MUSEUMBEZOEK: 'BESMET'

Samen naar de expositie in Rijksmuseum Boerhave

We hebben in het afgelopen jaar aan den lijve ervaren hoe het is om geconfronteerd te worden met een pandemie. De hele wereld kwam tot stilstand. In Museum Boerhave in Leiden stond in het afgelopen voorjaar toevallig een tentoonstelling over dit thema op de agenda. In een expositie getiteld Besmet, die loopt van juli tot januari, laat het museum zien hoe men vroeger omging met epidemieën. Welke inzichten bieden historische epidemieën ons voor de toekomst? En welke oplossingen biedt de wetenschap? In de tentoonstelling staan wetenschappelijke objecten en kunstvoorwerpen. De Plague Dress is een kunstwerk in zeventiende-eeuwse stijl van ruwe zijde en handgekleurd met walnootschillen. Vroeger dacht men namelijk dat walnoten de pest konden genezen. Ook zijn er indrukwekkende historische wasmoules van gezichten die de ernst van besmettelijke ziekten tonen. Deze wasmoules werden gebruikt voor educatieve doeleinden. Daarnaast toont een film herkenbare beelden uit de afgelopen maanden waarin de maatschappelijke strijd tegen het coronavirus centraal staat. Op het moment van schrijven is toegang alleen mogelijk met een van tevoren online gekocht kaartje,

dat te koop is via de website van het museum: www.rijksmuseumboerhaave.nl. Wie hulp nodig heeft bij het bestellen van een kaartje kan onderstaand telefoonnummer bellen. Gaat u, ga jij mee? Welkom! Dan zien we u of jou graag om 10.30 uur bij de ingang van het museum.

Data: woensdag 14 oktober

Tijd: 10.30 uur verzamelen bij de ingang van het museum

Plaats: Museum Boerhave, Lange Sint Agnietenstraat 10 in Leiden, ligt op ongeveer 10 minuten lopen van het Centraal Station; het museum is gelegen achter de Haarlemmerstraat, de grote winkelstraat van Leiden

Kosten: entree en lunch voor eigen rekening

Informatie: Karl van Klaveren, tel. 06-11041992



MARIA MAGDALENA IN DE BEELDENDEN KUNST

Lezing van kunsthistorica Sophie Oosterwijk

Wie was Maria Magdalena? Ze is een gestalte uit het leven van Jezus, die velen fascineert. Vorig seizoen zagen we een prachtige gedramatiseerde verbeelding van haar leven uit de wereld van de cinema. Ook in de schilderkunst is Maria Magdalena op vele manieren afgebeeld. Ze werd niet alleen geportretteerd als een rijk geklede courtesane met een zalfpot, maar ook als een berouwvolle en schaars geklede zondares. Soms werd ze

met haar lichaam gehuld in lang rood haar. De Maria Magdalena die we uit de Bijbel menen te kennen is een samenvoeging van verschillende figuren uit het Nieuwe Testament, zoals de zuster van Martha en Lazarus en de vrouw aan wie Jezus na zijn dood verscheen. Middeleeuwse legendes vertellen ook dat Magdalena na de kruisiging naar Frankrijk reisde, waar ze de rest van haar dagen als kluizenares boete deed in de Provence. In deze lezing worden de verschillende verhalen vergeleken en geïllustreerd met behulp van gepassioneerde, maar ook vaak zwoele afbeeldingen van deze ‘andere Maria’ in de westerse kunst. Dr. Sophie Oosterwijk, die de lezing zal geven, gaf eerder een lezing in onze kerk over Jheronimus Bosch. Ze is gepromoveerd in de kunstgeschiedenis en de Engelse

literatuur. Ze is als docent werkzaam geweest aan de universiteiten van Leicester, Manchester en St. Andrews. Ze heeft veel gepubliceerd en geeft internationaal lezingen.

Datum: maandag 2 november

Plaats: Adventskerk, Julianalaan 3

Tijd: 20.00 uur

Kosten: 7,50 euro voor niet-leden en 5,00 euro voor leden, incl. consumpties

Informatie: Karl van Klaveren, tel. 06-11041992

Kerkdiensten VCGZ

In de regel zijn er twee kerkdiensten per maand, meestal op de 2e en op de 4e zondag van de maand. De kerkdiensten beginnen om 10:30 uur, tenzij een ander tijdstip wordt vermeld in het rooster. In verband met de corona-crisis is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar in de kerk. Daarom dient u zich van te voren aan te melden via het volgende e-mailadres: secretaris@vcgz.nl , of indien dat niet mogelijk is via het telefoonnummer van de secretaris: 079-3520430.

<i>Datum</i>	<i>Voorganger</i>	<i>Organist</i>	<i>HVD</i>	<i>Deurdienst</i>
13-09-20	Ds. K. van Klaveren	Dhr. J. Dekkers	Dhr. T. Vessies	Nog in te vullen
20-09-20	Geen dienst			
27-09-20	Da. L. Lafeber	Nog in te vullen	Dhr. W. Visser	Nog in te vullen
04-10-20	Geen dienst			
11-10-20	Ds. K. van Klaveren	Nog in te vullen	Dhr. W. Visser	Nog in te vullen
18-10-20	Geen dienst			

25-10-20	Ds. P. Wilbrink	Dhr. J. Dekkers	Dhr. W. Visser	Nog in te vullen
01-11-20	Geen dienst			
08-11-20	Ds. K. van Klaveren	Dhr. J. Dekkers	Dhr. T. Vessies	Nog in te vullen
15-11-20	Geen dienst			
22-11-20	Eeuwigheidszondag Mw. N. Verburg	Dhr. J. Dekkers	Dhr. W. Visser	Nog in te vullen
29-11-20	Geen dienst			
06-12-20	Geen dienst			
13-12-20	Da. M. van Zoest	Nog in te vullen	Dhr. W. Visser	Nog in te vullen
20-12-20	Geen dienst			
23-12-20; 21.00 uur	Meditatie Kerstavond Dhr. T. Vessies en mw. S. Stolwijk	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
24-12-20; 21.00 uur	Meditatie Kerstavond Dhr. T. Vessies en mw. S. Stolwijk	N.v.t.	N.v.t.	N.v.t.
25-12-20; 10.30 uur	Eerste Kerstdag Ds. K. van Klaveren	Dhr. J. Dekkers	Dhr. W. Visser	Nog in te vullen
03-01-21	Geen dienst			
10-01-21	Ds. K. van Klaveren	Nog in te vullen	Nog in te vullen	Nog in te vullen

Activiteiten VCGZ

In dit seizoen zullen de activiteiten plaatsvinden in de grotere kerkzaal om afstand te kunnen garanderen zolang dat nodig is. U hoeft zich niet aan te melden voor de kringen of lezingen, maar het is wel zo dat er niet meer dan 12 tot 15 mensen tegelijk in de kerkzaal kunnen. Dat betekent dat we zolang de corona-maatregelen van kracht zijn, een limiet moeten hanteren. Het spijt ons geweldig dat we als kerk zo te werk moeten gaan, maar we hopen op uw begrip.

<i>Dag</i>	<i>Datum</i>	<i>Activiteit</i>	<i>Locatie</i>	<i>Tijdstip</i>
Maandag	21-09-20	Filosofen over de tien geboden	Adventskerk	15.00 uur
Maandag	21-09-20	Filosofen over de tien geboden	Adventskerk	20.00 uur
Maandag	28-09-20	Krant op tafel	Adventskerk	15.00 uur
Zaterdag	03-10-20	Leven in aandacht	Adventskerk	09.30 uur
Maandag	12-10-20	The Story of God	Adventskerk	20.00 uur
Woensdag	14-10-20	Museumbezoek: 'Besmet'	Museum Boerhave (Leiden)	10.30 uur
Maandag	19-10-20	Filosofen over de tien geboden	Adventskerk	15.00 uur
Maandag	19-10-20	Filosofen over de tien geboden	Adventskerk	20.00 uur
Maandag	26-10-20	Krant op tafel	Adventskerk	15.00 uur

Maandag	02-11-20	Lezing 'Maria Magdalena in de kunst'	Adventskerk	20.00 uur
Zaterdag	07-11-20	Leven in aandacht	Adventskerk	09.30 uur
Maandag	09-11-20	The Story of God	Adventskerk	20.00 uur
Maandag	16-11-20	Filosofen over de tien geboden	Adventskerk	15.00 uur
Maandag	16-11-20	Filosofen over de tien geboden	Adventskerk	20.00 uur
Maandag	30-11-20	Krant op tafel	Adventskerk	15.00 uur
Zaterdag	05-12-20	Leven in aandacht	Adventskerk	09.30 uur
Maandag	14-12-20	Filosofen over de tien geboden	Adventskerk	15.00 uur
Maandag	14-12-20	Filosofen over de tien geboden	Adventskerk	20.00 uur
Woensdag	23-12-20	Meditatie voor kerstavond 20.30 uur inloop	Adventskerk	21.00 uur aanvang
Donderdag	24-12-20	Meditatie op Kerstavond 20.30 uur inloop	Adventskerk	21.00 uur aanvang
Zaterdag	02-01-21	Leven in aandacht	Adventskerk	09.30 uur

Eindredactie nieuwsbrief:
Karl van Klaveren en Jolande Annema

Website van de Adventskerk:
www.vcgz.nl

Bankrekeningnummer van de VCGZ:
NL 07 INGB 0003 1665 56